

PSALM 146

1

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4

Aan wie hongert geeft Hij spijsze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Hemelhoog 356 Kom aan boord

Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: 'het lukt me niet'
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene
en die roept: 'Kom maar aan boord!'

Refr.

Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

Voor het meisje dat blijft denken
'alles gaat bij mij steeds mis'
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene
en die roept: 'kom maar aan boord!'

Refr.

Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand (2x)

HEMELHOOG 667 / ELB 241

1

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Hemelhoog 703

1

Ik was hongerig en jij gaf mij te eten.
Toen ik dorst had bood je Mij je beker aan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn
broeders zegt Jezus , dat heb je aan Mij gedaan.

2

Toen ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
'k Was een vreemdeling. Jij liet Mij binnengaan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn
broeders zegt Jezus , dat heb je aan Mij gedaan.

3

Toen ik ziek was, ben jij Mij komen helpen.
'k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn
broeders zegt Jezus , dat heb je aan Mij gedaan.

Hemelhoog 617A: tienduizend redenen tot dankbaarheid

1

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

2

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

Hemelhoog 510 / GEZANG 465: 1-5

1

Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

3

Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet.
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloeden,
wien Gij geen redding biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.

5

U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!