



CONTACTBLAD VOOR DE ADVENTSKERK-OOSTERKERKGEMEENTE

Klankbord

ZOMER 2024 NR. 12



EEN JAAR IN VUUR EN VLAM

SAMEN VIEREN OOK ONLINE

THOMAS ALS STRIPFIGUUR

Informatie

Kerkgebouwen

Adventskerk, Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

Beroepskrachten

Ds. Iemke Epema
dsiemkeepema@oosterkerk.nl, (038) 454 23 66
Ds. Nelleke Eygenraam
nelleke.eygenraam@adventskerk.nl, (038) 452 52 23
Ds. Hans Tissink
hans.tissink@adventskerk.nl, (038) 337 44 06
Jenny Mooij, kerkelijk medewerker Pastoraat
Jenny.mooij@oosterkerk.nl, 06 213 841 26
Dirk Jan Steenberg, kerkelijk werker Jeugd en jongeren,
steenburger@kpnmail.nl, (038) 466 24 33
Mark Schippers, kerkelijk werker Gemeenteopbouw
markschippers@adventskerk.nl, 06 204 507 96

Voorzitter Wijkgemeente

Robert Helder, voorzitter@adventskerk.nl

Scriba Wijkgemeente

Wimke van 't Spijker, scriba@oosterkerk.nl

Website

www.adventskerk-oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle
www.facebook.com/AdventskerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekeningen

NL61RABO 0373745890 t.n.v. CvK Prot. Gem. Zwolle, Wijkkas Oosterkerk
NL83RABO0373748582 t.n.v. CvK Prot. Gem. Zwolle,
Wijkkas Adventskerk
NL80RABO 0373748442
t.n.v. Wijkdiaconie Adventskerk-Oosterkerkgemeente

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241 - 8012 WG Zwolle - tel. (038) 421 75 96
Open op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: administratie@pknzwolle.nl - website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten op
www.adventskerk-oosterkerk.nl of in Gaandeweg

In dit Klankbord

Op de voorpagina

Bij de zon, die met Pinksteren 2023 door gemeentelieden met vlammetjes werd volgeplakt, kijken voorzitter Robert Helder en scriba Wimke van 't Spijker terug op het eerste jaar van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente.

Pagina 3:

Meditatie - Moge de Heilige Geest waaien als de wind

Pagina 4:

Diaconaal
Naar de kerk dankzij de Autorijdienst
Samen aan tafel

Pagina 5:

Oproep van Het Vakantiebureau
Nieuwe diakenen en ouderling bevestigd

Pagina 6 en 7:

Samen verder – Voorzitter en scriba op ontdekkingstocht in de gemeente

Pagina 8:

Wat is en doet de Solidariteitskas?

Pagina 9:

Slag bij Harculo 800 jaar geleden, nu nagespeeld

Pagina 10 en 11:

Samen vieren – ervaringen met het volgen van kerkdiensten online

Pagina 12:

Persoonlijk – Linda Douma

Pagina 13:

Huis van Leven – Ontmoetingscafé in SIO

Pagina 14:

Middeleeuwse Thomas a Kempis in hedendaags stripboek

Pagina 15:

Ak & Ok geven Thomas kleur

Op de achterpagina

Als je erop let, vind je poëzie op straat, soms letterlijk.
Heleen Grimmius fotografeerde in Eindhoven dit gedicht.



Colofon

Klankbord is een uitgave van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en gaat vier keer per jaar naar alle leden.
Oplage circa 2500 exemplaren

Redactie

Jan Dunnink, Iemke Epema, Heleen Grimmius, Ineke van Lohuizen, Anneke van der Meulen, Anna Oldenkamp en Gery Bruins (eindredactie)

Kopij

Het volgende Klankbord verschijnt omstreeks 2 september.
Kopij en foto's voor dit nummer uiterlijk vrijdag 2 augustus sturen naar: klankbord@adventskerk.nl

Drukwerk

Drukkerij Coenradi Zwolle

Klankbord via e-mail?

Klankbord wordt ook via e-mail verstuurd, vier keer per jaar tegelijk met de wekelijkse Zondagsgroet (Adventskerk) en de Kerkgroet (Oosterkerk). Op de website adventskerk-oosterkerk.nl kunt u zich aanmelden voor deze ontvangst. Klik op Communicatie. Hier is ook de digitale versie te vinden van alle edities van Klankbord die tot nu toe zijn verschenen.

Moge de Heilige Geest waaien als de wind

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Er zijn meerdere beelden voor de Heilige Geest. De wind is één van die beelden. In dit schilderij van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Portchie is voor mij de wind op verschillende manieren zichtbaar. Net als de Heilige Geest is de wind zelf niet te zien, maar wel de werking van de wind. In de afbeelding is de wind op verschillende manieren zichtbaar en werkzaam. Op de achtergrond de windmolen, die zorgt voor opwekking van energie. Op het veldje hangt de was droog te waaien. Doordat de deuren van de huizen openstaan, kan er frisse lucht naar binnen. En op de voorgrond twee mensen die zonder wind niet zouden kunnen vliegeren.

Jezus reikt ons de wind aan als beeld voor de Geest. In het gesprek met Nicodemus vergelijkt Jezus de mensen die wedergeboren of uit de Geest geboren zijn met de wind: je hoort hem wel, maar je weet niet waarheen hij gaat of waarvandaan hij komt (Johannes 3 vers 7-8). De Geest en het werk van de Geest houden altijd iets mysterieus en onvoorspelbaars voor ons. Toch kan de werking van de Geest, net als de wind zichtbaar zijn. Het Hebreeuwse en Griekse woord voor 'geest/Geest' betekent 'wind' of 'adem'. De wind en onze adem zijn onzichtbaar, maar we merken hun aanwezigheid, doordat we ze kunnen voelen en dat wat ze tot stand brengen kunnen zien of horen. Gods onzichtbare adem/wind/Geest werkt merkbaar op ons en onze wereld in. In het beeld van de wind zit ook iets van Gods majesteit en kracht besloten. De Geest kan zijn als een storm die alles overhoop blaast en op zijn kop zet.

Kijkend naar het schilderij van Portchie, denk ik aan momenten wanneer ik de Geest voel waaien. Zo herinner ik mij de Pinksterdienst waarbij wij op vlammetjes mochten opschrijven waar we blij van worden. Het gaf een zon vol vlammetjes. Ik denk aan vergaderingen waarin soms vol vuur wordt nagedacht over wat er mogelijk te doen is binnen en buiten de kerk, zoals bij Bezinning & Inspiratie, de Dienstenvailing, de werkgroep Evangelisatie en nog veel meer. Ik denk aan de spontane ontmoeting met een zwerver die vertelt over wat hem raakt in het evangelie van Thomas. Of wanneer gemeenteden meedenken wie er een kaart of bloemen vanuit de gemeente kunnen krijgen. En zo is er veel meer. Het geeft energie. Het geeft de kracht om te vliegeren: soms hoog en een ander moment even rusten op de grond. Moge de Heilige Geest voor een ieder waaien als de wind. Mogen we zoeken naar de momenten dat die Geest ons beroert. Moge de Geest een frisse wind brengen, waar we vastgeroest zitten. We mogen luisteren naar hoe de Geest als de wind in ons leven ruist, waar de Geest ons heen voert, wat de Geest fluistert als zij langs waait.

Want: 'Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest, soms een storm, met donderslagen, soms een stem: Wees niet bevreesd!' (Lied 700).

Jenny Mooij, kerkelijk medewerker pastoraat



Naar de kerk dankzij de Autodienst

De Adventskerk en de Oosterkerk hebben beiden een coördinator voor de Autodienst. Zij coördineren elk op hun eigen manier het vervoer naar en van de kerk op de dagen dat daar een dienst is. Dankzij hen en een aantal trouwe chauffeurs kunnen ouderen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, toch de diensten meemaken.



Dankzij trouwe chauffeurs kunnen ouderen toch naar de kerk.

De taken van de coördinatoren zijn enigszins verschillend. Zo verzorgt de coördinator in de Adventskerk de roosters en brengt chauffeurs en kerkgangers samen. Om de drie maanden wordt er een nieuw rooster gemaakt en de coördinator zorgt ervoor dat een kerkganger zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan vaste chauffeurs. De chauffeurs rijden om beurten.

De coördinator van de Oosterkerk heeft een veel groter gebied, van waaruit kerkgangers naar de kerk worden opgehaald en weer thuisgebracht. Met hulp van meerdere coördinatoren in verschillende wijken van Zwolle wordt het vervoer per wijk geregeld.

Voor de kerkgangers van de Adventskerk die naar een andere wijk in Zwolle verhuizen, blijft vervoer aangeboden, ook als zij nu in Holtenbroek of de Aa-landen wonen. In het vorige nummer van Klankbord vertelde mevrouw Janny van den Brink-Bomhof, die in de Havezate in Holtenbroek woont, dat zij het heerlijk vindt om eens in de veertien dagen door de autodienst te worden opgehaald en weer thuisgebracht. Daardoor kan ze in de Adventskerk blijven kerken.

Hele uitdaging

De coördinator van de Adventskerk vraagt zich af of de kerkenraad zich voldoende realiseert dat we een gemeente

zijn waar de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. Dit kan betekenen dat er in de komende jaren steeds meer gemeenteleden afhankelijk worden van de autodienst. Voor de coördinatoren ligt er dan een hele uitdaging om dit te organiseren.

Toch is er ook een andere tendens waargenomen en dat is het online bijwonen van de kerkdienst. Er zijn ook veel oudere gemeenteleden die er voor kiezen om de kerkdienst online te volgen in plaats van gebruik te maken van de autodienst. Het kan rust geven. Je hoeft je niet te haasten om op tijd klaar te staan voor de autodienst. Het kopje koffie en het praatje na de dienst wordt dan wel gemist. Zie ook het artikel op de pagina's 10 en 11.

Als de Adventskerk-Oosterkerkgemeente op termijn in één gebouw kerkt, kan de autodienst organisatorisch samen-gevoegd worden. Dit kan bijvoorbeeld door Zwolle-Zuid als extra wijk met een eigen coördinator toe te voegen aan de reeds bestaande groep coördinatoren van de Oosterkerk.

Mocht u de kerkdienst willen bezoeken en daarvoor gebruik willen maken van de autodienst, dan kunt u zich melden bij:

- Derk Schipper, contactpersoon van de Autorijdienst Adventskerk: telefoon 06 18393001, e-mail: autodienst-adventskerk@outlook.com
- Karst Mulder, contactpersoon Oosterkerk: Telefoon 038 4547960, e-mail: karstmulder@telfort.nl

Ook nieuwe chauffeurs zijn welkom!

Bent u in de gelegenheid om zo af en toe iemand in uw auto mee te nemen naar de kerk en uiteraard na afloop van de dienst weer thuis te brengen, neem dan ook contact op met Derk Schipper of Karst Mulder.

Aan tafel mooie herinneringen maken

Na de Dienstenvailing in de Adventskerk in oktober 2022 ontstond het idee om mensen samen te brengen die graag eens bij een ander gaan eten en aan tafel gaan. Tijdens de Dienstenvailing valt het iedere keer weer op dat de maaltijd-kavels erg geliefd zijn en snel zijn uitverkocht. Het is eigenlijk heel jammer dat dit niet vaker gebeurt, elkaar uitnodigen aan tafel, vond een groepje mensen in de wijkgemeente: 'Samen eten is veel gezelliger dan alleen. Het is een mooi moment om de dag door te nemen, naar elkaar te luisteren en tegelijkertijd lekker te eten.'

Inmiddels zijn er al veel gezellige maaltijden geweest. Er hebben zich in de afgelopen periode mensen opgegeven die graag eens bij een ander eten. En... ook mensen die graag voor anderen koken. 'Regelmatig ontvang ik leuke reacties van etentjes', vertelt Hetty Eijkelestam, 'zoals: er zijn weer mooie herinneringen gemaakt, of: wat een mooi initiatief! Mijn rol is mensen met elkaar verbinden, de verdere afspraken maakt u samen.'

Lijkt het u nu ook leuk om eens bij een ander aan tafel te gaan en/of voor anderen koken? Stuur dan een mail met uw gegevens (naam/adres telefoonnummer) en wensen naar h.eijkelestam@kpnmail.nl Ook als u vragen hebt, mail gerust.

Toch met vakantie dankzij Het Vakantiebureau

Altijd zelfstandig op vakantie gekund, alle delen van de wereld gezien maar nu gaat het niet meer zo makkelijk. Niet meer zo makkelijk omdat u het alleen moet organiseren of omdat de leeftijd of gezondheidsklachten enige belemmering geven of... Terwijl vakantie zo mooi is om even uit de gewone sleur te zijn. Andere mensen te ontmoeten.



Het Vakantiebureau organiseert al meer dan vijftig jaar vakanties in Nederland. De ouderen onder ons kennen misschien nog de Blijde Werelt in Lunteren. Helaas bestaat die niet meer maar er zijn wel vier andere mooie locaties en een boot in Nederland waar u een week lang kunt genieten van een geheel verzorgde vakantie. Met gelijkgestemden bent u daar. Vrijwilligers verzorgen een programma en, afhankelijk wat nodig is, bieden ze zorg.

Er is nog plaats

Er zijn weken voor mensen die zorg nodig hebben of juist bijna niet, voor dementerenden met partner, voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, visuele beperking - kortom: altijd is er wel een passende week te vinden. De weken stromen al vol maar er is ook echt nog wel plaats. Maar er is wel enige haast geboden om te boeken. Voor je het weet is het zomer!

Ook voor vrijwilligers is er nog plaats.

Voor informatie zie de website: www.hetvakantiebureau.nl of neem contact op met Annemieke Izeboud, a.f.izeboud@gmail.com of met de diaconie.

Nieuwe diakenen en ouderling bevestigd

Meedoen in de kerkenraad, past dat bij jou? Die vraag werd gesteld in het vorige nummer van Klankbord. Vier gemeenteleden reageerden met een volmondig 'ja' op deze vraag een 'ja' dat ze herhaalden in de gezamenlijke viering op zondag 28 april. In deze dienst, waarin ds. Nelleke Eygenraam voorging, werden in het ambt bevestigd: Duncan Esajas, Annemieke en Peter Izeboud als diakenen en Marja Kox als ouderling. Bertrand Hoek kon niet aanwezig zijn, deze zondag. Het was de bedoeling hem op zondag 26 mei in het ambt te bevestigen. De gemeente wenst hen Gods kracht en zegen toe en is dankbaar dat zij deze taak en verantwoordelijkheid op zich willen nemen.

In de viering op 28 april nam de Adventskerk-Oosterkerk-gemeente afscheid van twee kerkenraadsleden: Jan Duenk (ouderling-kerkrentmeester) en Mintje Groot Nibbelink (ouderling) hebben hun ambt neergelegd. Zij werden bedankt voor hun inzet van vele jaren. Dit werd onderstreept met een rode roos, uitgereikt door de kinderen en met applaus van de gemeente.

Overigens kan de wijkkerkenraad nog steeds extra menskracht gebruiken. Wil jij of wilt u meedenken en meedoen in de kerkenraad? Heb je oog en hart voor gemeenteleden in allerlei omstandigheden of ben je meer geïnteresseerd in de financiële kant van de kerk? Of ken je iemand die hier heel goed bij zou passen? De kerkenraad hoort het graag. Alle aanbevelingen en andere voorstellen zijn welkom via scriba@oosterkerk.nl. Per brief mag ook: p.a. Wipstrikker-alley 3, 8023 DR Zwolle. Spreek gerust ook kerkenraadsleden aan. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring vertellen over de boeiende invulling van hun taak.



Bij de foto's:

1. Ds. Nelleke Eygenraam stelt de bevestigingsvragen aan (van links naar rechts) Annemieke en Peter Izeboud, Duncan Esajas en Marja Kox.
2. Alle nieuwe ambtsdragers ontvingen van ds. Nelleke Eygenraam een persoonlijke zegen
3. Mintje Groot Nibbelink (midden) en Jan Duenk legden hun taken als respectievelijk ouderling en ouderling-kerkrentmeester neer.



Voorzitter Robert Helder en scriba Wimke van 't Spijker over eerste jaar Adventskerk-Oosterkerkgemeente

'Bewoners, sympathisanten en passanten horen er allemaal bij'

In een van de ruimtes van de Bagijnehof, het zalencentrum van de Oosterkerk, staat een grote, papieren zon, die beplakt is met allemaal vlammetjes. Met Pinksteren een jaar geleden schreven gemeenleden op de vlammetjes allerlei begrippen, waarvan ze vonden dat die onmisbaar waren voor de nieuwe Adventskerk-Oosterkerkgemeente. 'Wij gaan vlammen!' was het thema van deze Pinksterdienst, waarin de start van de nieuwe wijkgemeente werd gevierd.



De zon is er dus nog en de vlammetjes met begrippen ook nog. Klankbord vraagt Robert Helder en Wimke van 't Spijker welke vlammetjes hen aanspreken. Liefde wordt vaak genoemd, net als aandacht, passie, inspiratie, dankbaarheid en vertrouwen. Maar ook ontmoeting, solidariteit en 'het gewone' zijn genoteerd. Robert en Wimke lezen de woorden hardop en stellen vast dat die nog onverminderd essentieel zijn voor de nieuwe wijkgemeente. Zij mogen aan de vorming daarvan bijdragen als voorzitter en scriba. Hoe hebben zij hun werk dit eerste jaar ervaren?

Aangenaam verrast

'We zijn tot nu toe nog veel aan het ontdekken en worden ook verrast door dingen. Meestal heel aangenaam verrast trouwens', zegt Robert. Aangevuld door Wimke somt hij mooie activiteiten op die in de gemeente uitgevoerd of nog gaande zijn: het Broodhuisje, het contact met zuster-gemeente van Schwerin in de voormalige DDR, de bijeenkomsten om de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans te bedanken, gespreks- en eetgroepen.

Om de gemeente beter te leren kennen, hebben Robert en Wimke gesprekken gevoerd met de beroepskrachten, de predikanten en kerkelijk werkers, en nodigen zij ook de taakgroepen die in de gemeente actief zijn uit voor een nadere kennismaking. 'Er zijn heel veel activiteiten, dat is echt hartstikke leuk', vindt Wimke, die opmerkt dat de Adventskerk-Oosterkerk daarbij niet alleen naar binnen gericht is, maar ook het contact naar buiten belangrijk vindt, over de kerkgrenzen heen. 'Dat sluit aan bij het Beleidsplan', verklaart Robert, 'daarin staat dat we een open gemeente zijn met oog voor de stad en de wereld. Bewoners, sympathisanten er passanten, ze horen er allemaal bij. Ook als je minder actief bent, mag je weten dat je welkom bent.'

Niet alles alleen doen

Wimke vertelt dat ze als scriba vaak informatie toegestuurd krijgt over tal van activiteiten, bijvoorbeeld van andere kerken in Zwolle, van de gemeente of maatschappelijke instellingen. 'Daar zouden wij als kerk best bij kunnen aansluiten. Ik denk aan de landelijke opschoondag bijvoorbeeld, of initiatieven tegen armoede in Zwolle. Of we kunnen iets doen ter gelegenheid van de nationale burendag. Zo is er van alles te bedenken. We hoeven als gemeente niet alles alleen te doen. Kerk-zijn is een werkwoord en meer dan alleen vieringen houden. Al zijn die wel weer nodig om elkaar te bemoedigen.' Daar hebben de vieringen inderdaad alles mee te maken, vindt ook Robert.

Hij benadrukt dat de gemeente uit veel verschillende doelgroepen bestaat en dat die niet allemaal op dezelfde manier benaderd en geactiveerd kunnen worden. 'Je moet openstaan en mogelijkheden blijven aanbieden, al kunnen helaas lang niet alle mooie ideeën ook worden uitgevoerd. Net als in de rest van de samenleving heeft de kerk met het teruglopen van het aantal beschikbare vrijwilligers te maken.' 'Vooral jonge mensen hebben het heel druk met andere dingen', stelt Wimke vast, 'al zullen zij misschien vooral in actie komen als er iets gedaan moet worden. Mensen zitten in verschillende levensfasen en die is voor een jong gezin heel anders dan voor ouderen. Als gemeente werk je met respect voor elkaar en zonder te oordelen.'

Kijk of je een opening ziet

'Maar ik denk', vervolgt Wimke, 'dat je niet eerst grote plannen moet maken en daar mensen bij zoeken, maar dat je beter kunt kijken of je ergens een opening ziet en kunt doen wat je hand vindt om te doen. Al vraag ik me ook af

Wat is en doet het bestuur van de wijkgemeente?

Samen met een van de predikanten, op dit moment ds. Nelleke Eygenraam, vormen de voorzitter en scriba (secretaris) het moderamen (dagelijks bestuur) van de wijkgemeente. Met een assessor, iemand die de functionarissen moet kunnen vervangen, is het moderamen compleet, maar die functie is nog niet ingevuld. Zes keer per jaar roept het moderamen de 'kleine kerkenraad' bij elkaar. Daar maken ook de voorzitters van de zeven taakgroepen deel van uit. Op de website adventskerk-oosterkerk.nl is een beschrijving van deze taakgroepen te vinden. De 'grote kerkenraad', waarin alle in totaal ruim 35 ouderlingen en diakenen zitting hebben, vergadert vier keer per jaar. Voorafgaand aan alle vergaderingen komt het moderamen bijeen om te bepalen welke onderwerpen op de agenda's staan.



of we van elkaar weten wat we allemaal doen.' 'Ik heb wel eens een vraag van gemeenteleden gehad', haakt Robert in, 'of we niet iets zouden kunnen doen voor een bepaalde doelgroep. Maar dat gebeurt allang, kon ik toen zeggen.'

Hij herinnert aan de bezinningsdag die is gehouden om de leden van de nieuwe kerkenraad met elkaar te laten kennismaken. 'Daar kwam uit dat datgene wat we in het begin als beleid op papier hebben gezet, nog steeds wordt gedragen. Belangrijk is nu vooral dat de twee voormalige wijkgemeenten één nieuwe gemeente worden.'

Verschil bestuurscultuur

Soms kom je daarbij onverwachte verschillen tegen. Zo ontdekte Robert dat de bestuurscultuur in beide wijkgemeenten anders was. 'Dat kwam vooral tot uiting in de kerkenraadsvergaderingen', legt hij uit. 'Terwijl in de Adventskerk zaken meer geformaliseerd waren, ging het in de Oosterkerk luchtiger en informeler toe. Toen in de eerste vergadering de rondvraag uitliep op uitgebreide discussies, kregen we te horen: dat zijn wij wel gewend in de Oosterkerk. Daar is de rondvraag natuurlijk niet voor bedoeld. Dat hebben we nu strakker georganiseerd. Ik had wel wat weerstand verwacht, maar het wordt door vrijwel iedereen op prijs gesteld.'

Hoe ziet de Adventskerk-Oosterkerkgemeente er over pakweg vijf jaar uit?

Robert en Wimke, elkaar aanvullend: 'Dat we op één plek zitten, die we allemaal echt ervaren als thuis. Een plek die herkenbaar is voor de samenleving en te vinden voor alle Zwollenaren. Waar mogelijkheden zijn en ruimte is voor wat de gemeenteleden willen, zowel naar binnen als naar buiten gericht. Waar je mag komen brengen en mag komen halen. Met de nadruk op mogen...'

Door: Gery Bruins

Bij de foto's

1. Wimke van 't Spijker en Robert Helder: 'Doe wat je hand vindt om te doen.'
2. Pinksteren 2023 ging de Adventskerk-Oosterkerkgemeente van start. In die viering kwam de vlammende zon tot stand.
3. Robert en Wimke over de door gemeenteleden ingevulde begrippen: die zijn nog steeds essentieel.

Keus voor Adventskerk of Oosterkerk

In welke van de twee kerkgebouwen de Adventskerk-Oosterkerkgemeente in de toekomst is gehuisvest is een keus die in de loop van dit jaar gemaakt moet worden. Wordt het de veertig jaar oude Adventskerk, onderdeel van wijkcentrum SIO in Zwolle-Zuid of de historische Oosterkerk, centraal gelegen in de stad met een eigen zalencentrum? Die keus wordt gemaakt door de AK (Algemene Kerkenraad) van de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle). De Adventskerk-Oosterkerkgemeente is een van de wijkgemeenten van de PGZ die te maken hebben met een sanering van het aantal kerkgebouwen in Zwolle, in het kader van het project Heilige Huisjes.

De AK heeft de wijkkerkenraden gevraagd advies uit te brengen over de te nemen besluiten, maar dat is nog niet gebeurd. Van belang daarbij is, dat niet de wijken maar de algemene kerkenraad uiteindelijk de beslissing neemt, welk advies ook wordt uitgebracht.

De AK wordt gevormd door afgevaardigden van de wijkkerkenraden, voor de Adventskerk-Oosterkerk is dit Robert Helder.



Kerkrentmeesters geven uitleg over achtergrond en doel van een belangrijk fonds

Gemeenten PKN ondersteunen en versterken elkaar

Eind mei worden de e-mails en brieven verstuurd, waarin gemeenteleden wordt gevraagd bij te dragen aan de Solidariteitskas. De kerkrentmeesters van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente geven hierbij wat achtergrondinformatie over dit belangrijke fonds en vragen de leden met klem 'solidair te zijn'.



De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit heel het land dragen jaarlijks bij aan de Solidariteitskas. Zo ondersteunen gemeenten elkaar en geven elkaar kansen om levendig en krachtig in deze wereld te staan.

Wat gebeurt er met de bijdragen?

Er zijn gemeenten die tegen de grenzen van de eigen mogelijkheden aanlopen. De ideeën zijn er wel, maar de menskracht en/of het geld ontbreekt. De Solidariteitskas is er nu juist voor die gemeenten. Daarnaast zijn er ook gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Ook voor hen is er de Solidariteitskas. Enkele concrete voorbeelden voor hulp vanuit de Solidariteitskas zijn: deskundige hulp bij gemeentevernieuwing, oppakken van samenwerking tussen gemeenten en expertise bij fusie of verkoop.

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord 'solidariteit' slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend: *'En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen scheidt.'* (Hebreeën 13 vers 16) Door uw bijdrage aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere.

Bijdragen aan de Solidariteitskas in 2024

De Protestantse Gemeente Zwolle vraagt een bijdrage van tien euro van al onze gemeenteleden vanaf 21 jaar. Als gemeente hebben wij een 'verplichte afdracht' van vijf euro per belijdend lid. Vanuit de Synode wordt dit zogeheten kerkrentmeesterlijk quotum als volgt beschreven:

'De verplichte bijdrage voor de Solidariteitskas is momenteel € 5,- per belijdend lid. Mocht het bedrag worden verhoogd, dan ligt het voor de hand dit door te berekenen in de bijdrage die aan de leden wordt gevraagd. In de 'Uitvoeringsregeling behorende bij de Uniforme quotatisatieregelingen en de

Solidariteitskas' wordt in bepaling 5.2. en 5.3 overigens geadviseerd het tweevoudige van de onder 5.1 bedoelde heffing (op dit moment dus € 5,- per belijdend lid) te vragen van de belijdende leden, maar ook van andere dan de belijdende leden, ter verhoging van de eigen plaatselijke inkomsten.'

Dit betekent dat tien euro per persoon wordt gevraagd.

Bijdragen aan de eigen gemeente

Wanneer voor de actie voor de Solidariteitskas méér wordt gegeven dan de verplichte afdracht, mag dat meerdere gedeelte binnen de eigen gemeente worden gebruikt. Dat is ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle heel belangrijk, want er zijn natuurlijk veel kosten voor het in stand houden van onze plaatselijke gemeente. Om een indruk te krijgen wat cijfers: de verplichte afdracht (quotum) Solidariteitskas is € 22.950,00 voor het jaar 2024. Dat betekent, dat alles wat in 2024 méér dan dit bedrag bijéén wordt gebracht, ten goede komt aan onze eigen gemeente.

De kerkrentmeesters benadrukken daarom nogmaals het belang van de Solidariteitskas, zowel voor de Protestantse Kerk in Nederland als voor onze eigen Protestantse Gemeente Zwolle.

**Solidariteitskas
helpende handen**

Afdragen, bijdragen, aandragen

De Slag bij Harculo en het ontstaan van de Sallandse identiteit

Strijd van 800 jaar geleden herdacht op 15 juni

De geloofsgemeenschap Adventskerk-Oosterkerkgemeente maakt deel uit van een grotere gemeenschap, in buurt, wijk, en stad. Het ontstaan van Zwolle-stad vanaf 1230 en de ontwikkeling van de Sallandse identiteit heeft een eerste stap gekend: de Slag bij Harculo in 1224, 800 jaar geleden.



Een afbeelding van de Slag bij Harculo, die 800 jaar geleden werd gestreden.

Een groep mensen met een hoge historische betrokkenheid bij Salland organiseert een herdenking van deze cruciale slag, die plaatsvindt op zaterdag 15 juni van 11 tot 17 uur. Het 'strijdtonaal' herleeft in het buitengebied van Zwolle, waar toeschouwers aan de dijk kunnen zitten. Het is dezelfde plek waar de Adventskerk-Oosterkerkgemeente de afgelopen jaren hun startzondag en openluchtdienst vierden: de tuin van de familie Nicolaij, Jan van Arkelweg 7.

Een lesje leren

Klankbord vraagt aan Mink de Vries wat er precies gebeurde tijdens de Slag bij Harculo. 'Dit jaar is het op de kop af 800 jaar geleden dat de bisschop Otto II van Lippe opstandige Zwolse ridders met zijn leger een lesje wilde leren. De Zwolse ridders, de heren van Buckhorst en de heren van Voorst, hadden Sallandse boeren opgestookt om solidair te zijn. In Harculo kwam het tot een veldslag. De Sallanders bewapend met hooivorken, bijlen en lange messen hadden zich verschanst achter een lage wal maar waren geen partij voor de ervaren krijgsvlieden van de bisschop. De boeren werden naar willekeur met een hoge geldboete bestraft en de kastelen van de Zwolse ridders, bij Zwolle en Zalk, werden met de grond gelijk gemaakt.'

Collectieve herinnering

'Het doel van het herdenken van de Slag bij Harculo van 800 jaar geleden is: tastbaar maken dat onze omgeving, het landschap en de mensen een verleden en identiteit hebben, die doorwerkt tot in deze tijd', aldus Mink de Vries. 'Het vertellen van het verhaal is daarbij belangrijk, maar juist door het zelf te spelen, en elkaar te ontmoeten, komt het nog dichterbij. Daarmee willen we een collectieve herinnering creëren, verbonden aan de plek Harculo. Het is niet alleen het inleven in een andere tijd maar ook het plezier om je te verkleden dat zorgt voor verbinding met je medespelers. Daarnaast is er een middeleeuws kampement opgezet door de Hanze Compagnie waar van alles te doen, zien, en te maken is. Met middeleeuwse muziek, touwtrekwedstrijden, en ruimte voor ontmoeting.' De slag bij Harculo wordt nagespeeld door inwoners van Zwolle-Zuid (als het bisschoppelijk leger) en inwoners van Zuthem, Schelle, Westenholte, Zalk, Harculo, Windesheim en Herxen (het boerenleger). Wie dat leuk vindt kan zelf

meedoen, of de Slag bij Harculo bezoeken. Voor meer informatie zie de website: sites.google.com/view/slag-bij-harculo



'Van Herman van Voorst tot Voorst tot Herman Brood'

Op **dinsdag 18 juni** organiseert het Ontmoetingshuis Moderne Devotie een avond over de identiteit van Zwolle en Salland. Zowel de Slag bij Harculo in 1224, als de Slag bij Ane in 1227 heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van die identiteit en van Zwolle, dat in 1230 stadsrechten kreeg.

Gastheer op deze avond is Mink de Vries. Hij geeft een presentatie over de identiteit van Zwolle en Salland vanaf het jaar 1220 tot nu. Inleidende vragen zijn: Wat maakt dat er overeenkomsten zijn tussen de roofridder van Voorst van de Stins Burcht in Westenholte, en Herman Brood? Hoe kan het toch dat er zoveel belangrijke en bekende vrijdenkers uit Zwolle en omgeving komen, zoals Johan Cele, Johan Derk van der Capelle, Johan Rudolph Thorbecke, en Herman Brood? Wat is het verband tussen de Joods-Christelijke Cultuur en de cultuur van Zwolle en Salland? En wat hebben de IJssel, de Vecht, en het Zwartewater daarmee te maken?''

Zomaar wat vragen naar onze eigen identiteit en waar we op deze interessante avond meer over horen. De locatie is Zorgboerderij De Huppe, Kleine Veerweg 9 in Zwolle. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. De avond begint met koffie en thee en eindigt rond 21.30 uur met een hapje en drankje. De kosten bedragen €8,50 per persoon, voor entree en versnaperingen. Wie komt wordt verzocht zich aan te melden via: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl.



Mink de Vries tijdens een eerdere presentatie.

Niet aanwezig, wel betrokken: over de voor- en nadelen van online vieren

Wat begon uit noodzaak tijdens de coronaperiode, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste optie: het online volgen van de kerkdienst. Maar wie maken daar nou eigenlijk gebruik van? Waarom kiezen zij hiervoor? En bovenal: voelen zij zich nog verbonden met de gemeente? Klankbord vroeg het verschillende gemeenteleden.



In de vorige editie van Klankbord plaatsten we een oproep om uw ervaringen met online kerkdiensten te delen met de redactie. De predikanten herhaalden deze oproep in de kerken en geleidelijk aan kwamen de reacties binnen. Bijvoorbeeld van Regine: 'De grootste reden om de dienst regelmatig digitaal te volgen, is organisatorisch van aard. Mijn man en ik hebben vier kinderen en geregeld hebben we op zondag ook gezinsactiviteiten. Soms luisteren we dan in de auto onderweg naar familie naar de dienst, maar het komt ook voor dat ik 's middags de dienst terugluister tijdens een wandeling of tijdens het hardlopen. Ik ben heel blij met deze mogelijkheid, maar de dienst fysiek bijwonen heeft toch onze voorkeur.'

In je pyjama

Dat vindt ook Jorien de Haan-Bijzet, die – net als Regine – met haar gezin soms om praktische redenen kiest voor een online viering. 'Het is vooral makkelijk als er iemand ziek is of als we wat aan de late kant zijn', zegt ze. 'Dan is het een voordeel dat je op je eigen tijd kunt aansluiten, of dat je de dienst in je pyjama kunt volgen. Wat ik ook fijn vind, is dat je de mogelijkheid hebt een dienst terug te kijken, bijvoorbeeld als ik iets wat ik in de dienst heb gehoord met een familielid wil delen. Voor mij blijft het online kijken wel een optie náást de fysieke kerkgang. Want hoewel ik me niet minder betrokken voel bij de gemeente als ik online aansluit, komt dat vooral doordat ik weet dat ik er de volgende week gewoon weer zit.'

Opknippen in delen

Een extra optie dus, bedoeld voor als het een keertje niet lukt om naar de kerk te komen. Dat is wat Klankbord vooral terugkrijgt van gemeenteleden. Maar er zijn ook mensen

die om andere redenen gebruikmaken van de digitale mogelijkheden. Een van hen is Annie Hasker, die al anderhalf jaar ziek is. 'Ik ben heel blij met de mogelijkheid om de kerkdienst digitaal te kunnen volgen', zegt zij. 'Het is iets vertrouwds in mijn leven dat op deze manier nog door kan gaan. Gezonde mensen denken er niet aan, maar voor mij is het voordeel dat ik de dienst kan opknippen in delen. Na het kindergedeelte is mijn energie op en ga ik rusten. Daarna ga ik weer verder, soms tot na de preek, soms tot het eind.'

Uitstekende noodoplossing

'Ondanks dat ik niet meer fysiek naar de kerk kan komen, voel ik me dankzij de digitale mogelijkheden toch verbonden met de gemeente', zegt Annie. 'Dat komt ook doordat aan het begin van de dienst specifiek de mensen die online aansluiten, welkom worden geheten. En natuurlijk voel ik mij verbonden door de trouwe bezoekers die bij mij thuis komen. Ik ben heel blij dat zij dat doen, juist omdat ik weet dat het eenrichtingsverkeer is. Het lukt mij niet meer om naar de kerk te komen, het is zelfs al lastig om Klankbord, Gaandeweg of zelfs maar de kerkgroet te lezen. Voor mij is het een uitstekende noodoplossing dat dit kan. Maar als ik nog een verbeterpunt zou mogen aandragen: bij de diensten in de Oosterkerk worden de teksten van de liederen rechtsonder in beeld gebracht. Maar eigenlijk is dat te klein, ik kan het niet goed lezen. Iets groter in beeld zou beter zijn. Natuurlijk mis je dan even de sfeer in de kerk, maar dat kan ik voor de duur van een lied best even missen. Zeker als dat betekent dat ik af en toe even mee kan zingen. Bij de Adventskerk worden de liedteksten groot geprojecteerd, voor mij is dat fijner.'

Weten wat de wensen zijn

Henk Gerrits, lid van het beamerteam van de Oosterkerk en verantwoordelijk voor de techniek van deze gemeente, is blij met de feedback. 'We weten dat de online diensten in een behoefte voorzien, maar hoe mensen het daadwerkelijk ervaren, horen we niet vaak', vertelt hij. 'Dat is jammer, want we willen natuurlijk ons best doen om de dienst zo goed mogelijk in te richten. Uiteraard zijn we daarbij wel gehouden aan de mogelijkheden en beperkingen die de techniek ons biedt. En natuurlijk geldt voor alles dat we moeten wegen: hoeveel mensen willen het een? En hoeveel het andere? Daar moet je per onderwerp een keuze in maken. Maar het helpt enorm als je weet wat de wensen zijn, anders tasten wij – ook als beamerteam – in het duister, alle goede intenties ten spijt.'

Voorzien in blijvende behoefte

Voor Henk was de mogelijkheid om een livestream op te zetten al een wens voordat corona de noodzaak daarvan onderstreepte. Henk: 'We waren op dat moment bezig de beamerinstallatie te vernieuwen. In die procedure wilde

ik onderzoeken wat de extra kosten voor een livestream zouden zijn. Dat viel erg mee en toen corona in Nederland kwam, was ik blij met al het voorwerk dat we al hadden gedaan. Zo konden we relatief snel de overstap maken van vooraf opgenomen filmpjes op YouTube, naar een volwaardige livestream. Aanvankelijk was het idee om er na corona weer mee te stoppen, maar ik wist al snel: dat gaat niet gebeuren. Het voorziet in een behoefte die ook na corona bestaat.'

Kleine dingen

Henk is zich tijdens iedere dienst bewust van de kijkers thuis: 'Wat zien de mensen in de zaal? En wat zien de mensen thuis? Het zit inmiddels helemaal in ons systeem, maar het was bijvoorbeeld ook een goed idee om mededelingen en aankondigingen te beameren voor thuis, zodat mensen weten dat er bijvoorbeeld een koffieconcert aankomt. Of dat we mensen na afloop via het scherm een fijne zondag wensen. Het zijn kleine dingen, maar juist die dingen kunnen ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen. Ook als ze niet fysiek aanwezig zijn.'

Door: Heleen Grimmius

Heeft u complimenten of tips voor het beamerteam? Het beamerteam hoort ze graag! Geef uw feedback door via beamerteam@oosterkerk.nl of via beeldengeluid@adventskerk.nl

Bij de foto op pagina 10

In beide kerken is het beamerteam verantwoordelijk voor de weergave van de kerkdiensten. Op deze foto, gemaakt in de Oosterkerk, rechts Sari Alderliesten en links Hans Gerritsen, die op deze keer inviel voor Henk Gerritsen.

'We missen het koffie drinken na de dienst'

Tot de ouderen die ooit trouwe kerkgangers waren, maar nu niet meer zo gemakkelijk kunnen komen, behoren Anneke (84) en Gerard (85) Bielderman. Sinds corona volgen zij elke week de viering in de Oosterkerk online. Dat heeft voor- en nadelen. 'Je wordt thuis voor de tv minder afgeleid, maar je ziet en spreekt wel meer mensen als je naar de kerk gaat. Vooral na de dienst bij de koffie. Dat missen we wel.' Het echtpaar Bielderman, dat in het verleden in de Aa-landen woonde, heeft sinds een aantal jaren een zelfstandig appartement bij het Zonnehuis. Ze zijn lid gebleven van de Oosterkerk en hebben ook nog steeds regelmatig contact met bevriende mede-gemeenteleden. 'Maar van hen zijn er inmiddels al veel overleden. Of ze zijn 90-plus en ook minder mobiel. Zo gaat dat...' Anneke heeft nog wel een wens als het om de weergave van de viering gaat: 'Het zou leuk zijn als er wat meer kerkgangers in beeld kwamen, zodat wij kunnen zien wie er allemaal zijn. Maar dat mag misschien niet met het oog op de privacy.'



Beamer- en videoteam Adventskerk: 'Er is grote behoefte om te kunnen kijken'

De Adventskerk is in april 2020, enkele weken na het uitbreken van de coronacrisis, begonnen met streamen. 'In het begin werden deze diensten enkele dagen vooraf opgenomen zonder kerkgangers, de beelden werden gemonteerd en uitgezonden op het tijdstip dat de kerkdienst onder normale omstandigheden zou hebben plaatsgevonden', vertelt Gertjan van Driel. Hij is coördinator beamer- en videoteam van de Adventskerk, een team van 13 vrijwilligers.

Hoeveel mensen volgden toen de diensten online?

Gertjan: 'Er zijn statistieken bijgehouden vanaf januari 2021. In dat jaar waren er gemiddeld per viering 224 aansluitingen. We weten dat er soms meerdere mensen naar één tv of pc-scherm zaten te kijken, daar zijn verder geen cijfers van bekend.'

Hoeveel mensen kijken er nu (gemiddeld) per zondag?

Gertjan: 'In 2023 waren er gemiddeld 164 aansluitingen, een mooi gegeven, al vindt onze werkgroep het vooral belangrijk dat we ons realiseren dat er grote behoefte is om te kunnen kijken. We denken aan hen die niet meer in staat zijn om de gang naar de kerk te maken of niet op dat tijdstip erbij kunnen zijn en later terugkijken. Het percentage kijkers op een later tijdstip is de afgelopen drie jaar namelijk wel toegenomen van bijna 55% naar bijna 70%.'

Het grootste aantal aansluitingen dat is geregistreerd op één viering, is maar liefst 520, een keer in maart 2021. Belangrijker vinden we, dat we de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld een afscheidsdienst in beeld te brengen, wetende dat er familie of vrienden veraf naar kunnen kijken. Die verbinding leggen met de mensen hier... prachtig!'

Linda Douma (40) sinds 2014 lid van de Oosterkerkgemeente houdt van 'buiten'. Dat blijkt uit haar hobby's: moestuinieren, kamperen op natuurcampings (zowel in Nederland als daarbuiten), veel fietsen en wandelen. Maar ook uit haar buitensporten: skeeleren, wielrennen en een duik in de Wijthmenerplas (vanaf 12 graden!). In deze Klankbord een nadere kennismaking.

'Het belangrijkste is: deel uitmaken van een groep en elkaar ontmoeten'



Doen

Na het VWO heeft Linda de PABO in Zwolle gedaan om vervolgens in het basis- en praktijkonderwijs werkzaam te zijn. Na een periode van heroriëntatie, richt zij zich nu bij het Zone-college als leerkracht/pedagogisch medewerker op leerlingen, die in de les even niet mee kunnen komen. Naast haar werk in het onderwijs heeft Linda in het verleden veel recreatiewerk op campings gedaan. Daarbij kwam ook haar acteertalent tot uiting, want bij dit werk ging theaterspel een steeds belangrijkere rol spelen. Dat beperkte zich niet alleen tot kinderen, maar gaandeweg werd zij ook steeds meer gevraagd voor acteerrollen op feestelijke gelegenheden en is ze training gaan geven aan jongeren met soortgelijke ambities. Dat is één van de redenen waarom Linda ook elk jaar op het OerOl Festival op Terschelling is te vinden.

In de kerk

En dat 'doen' brengt zij ook als lid van de Oosterkerk sinds 2014 in praktijk. Dat begon met het deelnemen aan de 30+ groep. Een gespreksgroep die een keer per maand bijeenkomt en aan

de hand van een thema of tekst met elkaar van gedachten wisselt over wat geloven voor ieder persoonlijk betekent. Daarnaast is zij onderdeel van 'Taakgroep Bezinning en Inspiratie' en 'Taakgroep Vieren'. Bij de eerste groep is het doel een gevarieerd activiteitenaanbod aan te bieden gericht op bezinning en inspiratie. 'Taakgroep Vieren' richt zich op de vormgeving van de erediensten. Momenteel proberen de leden tot een gezamenlijke visie te komen die als advies voor de kerkenraad dient, ook wordt er wel eens in overleg met gemeentelieden een kerkdienst opgezet.

Samen

Het woord 'samen' is al een paar keer voorbijgekomen en door Linda sterk benadrukt. Het geeft haar de motivatie voor haar deelname aan kerkelijke activiteiten. Het functioneren als groep geeft het gevoel van saamhorigheid, lid zijn van 'de club, een stamgroep'. Als tegenhanger van een maatschappij die steeds individualistischer wordt.

Thuis voelen

'Ik voel mij thuis in de kerk', zegt Linda. Achter die uitspraak zit een dubbele

betekenis. Allereerst bedoelt zij de gemeenschap. Daar is zij van jongsaf aan in opgegroeid: haar vader was predikant in Niawier (Friesland) toen zij geboren werd. Via Scheemda (Groningen) kwam het gezin in Hollandscheveld (Drenthe) terecht waar Linda haar jeugd grotendeels doorbracht. Met de kerk direct naast de pastorie zijn er nog tal van jeugtherinneringen aan het gebouw. Inclusief de ruitjes, die bij het voetballen meerdere keren werden ingetrapt. Het thuis voelen geldt ook voor de Oosterkerk. 'Ik zit het liefst boven', bekent Linda. 'Daar kan ik rustig wakker worden en tot mezelf komen. Het orgel, het mooie zicht op de preekstoel, de lichtval door de ramen; het nodigt uit tot bezinning.' Die stemming wordt overigens al enigszins ingeleid als zij zondags op de fiets te midden van alle andere zondagsgangers het kerkgebouw ziet verschijnen.

Toekomst

Is er nog een ideaal dat zij graag zou willen verwezenlijken als het om een kerkelijke activiteit gaat? Nou, zo'n ideaal heeft ze zeker. 'Ik zou graag meewerken aan een grote, jaarlijks terugkerende activiteit, waaraan veel gemeentelieden actief kunnen deelnemen, vooral ook de midden-groep.' Als voorbeeld noemt Linda het tafeltennistoernooi dat jaarlijks in Berkum wordt georganiseerd. Zo leuk! Verder stelt zij zich open voor activiteiten die op redelijk korte termijn opgezet kunnen worden. Ideeën die snel concreet gemaakt kunnen worden. 'Maar uiteindelijk', vat Linda samen, 'vind ik het belangrijkste deel uit te maken van de groep en elkaar gewoon te ontmoeten.' Dan sluit ze het interview af met: 'Nu naar buiten hoor!' Waarmee we terug zijn bij waar de kennismaking mee begon en de cirkel rond is.

Door: Jan Dunnink

Initiatief van Adventskerk en Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Laagdrempelig Ontmoetingscafé trekt steeds meer bezoekers

Op dinsdagochtend om de veertien dagen tussen tien en twaalf uur zijn bezoekers welkom in wijkcentrum SIO, voor een kopje koffie en gezellig contact met elkaar. Een initiatief vanuit het Ontmoetingshuis in samenwerking met leden van de Adventskerk. Het Ontmoetingshuis wil een plek zijn voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken. Elkaar voeden, inspireren en bemoedigen zijn de kernbegrippen die motiveren.



Wilma en Bert Letwory, Peter den Hengst, Dini Kerssies en Heidrun Steenstra treden op als gastheren en gastvrouwen. Ik ga bij Wilma en Bert op bezoek om wat meer te weten te komen over de achtergronden van het Ontmoetingscafé. Het is al gauw duidelijk dat dienstbaarheid als een rode draad door hun leven loopt. Naast de opvoeding van hun eigen kinderen hebben zij dertig jaar voor pleegkinderen gezorgd. Momenteel woont er nog één pleegkind thuis. Voorts verzorgen zij vanuit de Dienstenveiling onder andere maaltijden thuis. Zo komt er verbinding tot stand tussen mensen. Tegelijkertijd wordt hiermee geld bijeengebracht voor de wijkkas en gaat er een deel van de opbrengst naar een goed doel.

Aanstekelijk

Toen in november 2023 het Ontmoetingscafé van start ging was het niet zo verwonderlijk, dat men bij Bert en Wilma uitkwam met het verzoek om als gastheer/gastvrouw het Ontmoetingscafé te gaan 'trekken'. Vanuit hun kennis en ervaring zijn zij met enthousiasme aan hun taak begonnen en maken zij hun omgeving attent op deze manier van contact. En dat werkt aanstekelijk, zo laten de stijgende bezoekerscijfers zien. Gestart met rond de tien deelnemers, trekt het Ontmoetingscafé nu ongeveer 25 gasten. De meesten van hen zijn vaste bezoekers geworden, maar elke keer komen er ook weer deelnemers voor het eerst. De spreiding over de leeftijden is erg breed: van begin 50 tot rond de 90 jaar. Mochten bezoekers graag willen komen, maar zijn zij slecht ter been, dan kunnen zij opgehaald worden. Momenteel is dat bij drie mensen het geval.

Geen programma

Bewust wordt de toegang tot het café laagdrempelig gehouden: men hoeft zich niet aan te melden en kan komen en gaan wanneer men wil. Het gaat puur om elkaar te ontmoeten zonder verder programma. Tot dusver is de ontmoeting gratis. Deelnemers komen zowel uit de Oosterkerk als de Adventskerk, er zijn zowel actieve kerkbezoekers

bij als mensen die dat niet meer zijn. Bij de laatsten horen ook degenen, die wat minder mobiel geworden zijn. Ook zijn er deelnemers zonder kerkelijke binding. Duidelijk is dat iedereen welkom is. Het SIO-personeel serveert de koffie en thee en de gastheren/gastvrouwen zijn de aanspreekpunten voor de bezoekers.

Welcome plaats

Op één van de dinsdagmorgens ontmoet ik Cees Noorlander, oorspronkelijk uit Rotterdam maar sinds 1961 woonachtig in Zwolle. Wij komen al snel te praten over onze gezamenlijke voormalige werkgever: Philips. Cees heeft daar jaren in de bedrijfsveiligheid gewerkt. Zijn vrouw is overleden en het Ontmoetingscafé is voor hem een welkome plaats voor het contact met anderen.

En daar is ook Rico, die al jaren nooit meer in de kerk komt. Voor hem is het de derde keer dat hij het café bezoekt. Rico is een verteller en vindt dit een plaats van prettige mensen aan wie hij zijn verhalen kwijt kan. Angelique is één van de jongere deelnemers. Via gastheer Bert werd zij attent gemaakt op dit initiatief. Regelmatig neemt ze een vriendin mee en de ontmoetingen bevallen haar heel goed.

Doelstelling

Het is uit de gesprekken met de deelnemers duidelijk, dat het Ontmoetingscafé volledig aan zijn doelstelling voldoet. Door het laagdrempelige karakter maken de deelnemers snel contact met elkaar, waardoor de beoogde verbinding, inspiratie en bemoediging op een ongedwongen manier tot stand komt.

Door: Jan Dunnink

Voor meer informatie kan men per telefoon of Whatsapp contact opnemen met Bert Letwory: 06 2813906. Een e-mail sturen naar ontmoetingshuis@pknzwolle.nl kan ook.

Ontmoetingshuis organiseert feestelijke presentatie op 17 september

Thomas a Kempis komt terug in stripboek



De musical 'De terugkeer van Thomas', die in november 2022 door leden van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente onder grote publieke belangstelling in de Oosterkerk werd uitgevoerd, krijgt een bijzonder vervolg. Op basis van het script van deze musical heeft tekenaar Bernard Bos uit Heerde een stripboek gemaakt, in samenwerking met het Ontmoetingshuis. Dit boek verschijnt in september.

Rond de verschijning van het stripboek organiseert het Ontmoetingshuis een feestelijke presentatie. Deze vindt plaats op dinsdag 17 september in restaurant De Agnietenberg, op de plek waar Thomas vijf eeuwen geleden woonde en werkte. Net als in de musical zal Thomas ook bij de presentatie van 'zijn' stripboek in levende lijve aanwezig zijn om tekenaar Bernard Bos te ontmoeten. De avond begint om 19.30 uur met koffie en thee en wordt rond 21.30 uur

afgesloten met een hapje en drankje en de verkoop van het stripboek. Belangstellenden wordt verzocht zich voor 16 september aan te melden via www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. De kosten voor koffie/thee, drankje en hapje bedragen 8,50 euro.

Wie is Bernard Bos?

Op de kleuterschool was hij al gelukkig met een doos kleurpotloden en dat is altijd zo gebleven. Bernard Bos werkte als onderwijzer en docent tekenen/ handvaardigheid. Vanaf het moment dat hij met zijn schoolwerk stopte, nu ruim tien jaar geleden, tekende hij bijna dagelijks. Zijn belangstelling ligt bij kerken, kloosters en architectuur. Het Ontmoetingshuis vroeg hem om een stripboek te tekenen over Thomas a Kempis, de beroemde monnik uit Zwolle, die leefde en werkte op de Agnietenberg. Het resultaat is prachtig geworden, een voorproefje is te zien op de pagina Ak & Ok hiernaast. Op verzoek van Klankbord maakte Bernard Bos een mooie kleurplaat voor de kinderen van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Hij vertelt daar zelf iets over.



Ontmoeting op hoog niveau

Altijd al oog in oog willen staan met de aartsengel Michaël, de beschermheilige van Zwolle?

Dat kan nog tot en met zaterdag 21 juni. Bekijk in de Grote of Sint Michaëlskerk (tegenwoordig Academiehuis geheten) het bijzondere Panorama Hanze, over de geschiedenis van de stad, waarin ook de Moderne Devotie een rol speelt. Klim vervolgens de ijzeren trappen op (daarvoor moet je jammer genoeg wel goed ter been zijn) en bewonder de bovenkant van de gewelven van het eeuwenoude godshuis. Hoe hebben ze die ooit kunnen bouwen? Nog een paar trappen hoger sta je op een plateau op het dak van de kerk, waar de aartsengel Michaël met de verslagen draak aan zijn voeten, glorieus bovenuit torent. Met om hem heen een schitterend uitzicht op de stad en haar wijde omgeving.

Reserveren voor deze unieke ervaring kan nu nog, via www.academiehuis.nl, na 21 juni worden de steigers afgebroken.

Geef Thomas kleur!

Hallo jongens en meisjes, kennen jullie Thomas a Kempis? Nee, ja, wacht even... een straat in Zwolle, een school? Precies: hij is misschien wel de beroemdste Zwollenaar, doordat hij het boek 'De Naoorloping van Christus' schreef. Hij leefde meer dan 500 jaar geleden en woonde in het klooster op de Agnietenberg. Van hem heb ik een kleurplaat gemaakt: Thomas aan de wandel in de bossen, daar hield hij van.

De tekenaar dat ben ik, Bernard Bos, die ook een stripboek over Thomas heeft gemaakt. De kleurplaat is alvast een voorproefje. In het stripboek komt hij even terug om een kijkje te nemen in Zwolle. Houden de mensen nog van God? Houden de mensen van elkaar, helpen ze elkaar? Dat zou mooi zijn, daarover gaat het stripboek.

Kinderen vanaf een jaar of twaalf kunnen begrijpen waar het stripboek over gaat, maar ook als je nog niet zo groot bent, kun je vast de tekening van Thomas mooi inkleuren. Veel plezier ermee! Een hartelijke groet van Bernard Bos.



misschien zijn we
juist nu we
van alles
van alles vinden
pas echt iets verloren

merel morre - 2015

