

CONTACTBLAD VOOR DE ADVENTSKERK-OOSTERKERKGEMEENTE



# Klankbord

NAJAAR 2024 NR. 13



ALS NIEUW!

DIENSTENVEILING BRENGT MENSEN SAMEN

PROGRAMMA BEZINNING & INSPIRATIE 2024 - 2025



# Informatie

## Kerkgebouwen

Adventskerk, Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle  
Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

## Beroepskrachten

Ds. Iemke Epema  
dsiemkeepema@oosterkerk.nl, (038) 454 23 66  
Ds. Nelleke Eygenraam  
nelleke.eygenraam@adventskerk.nl, (038) 452 52 23  
Ds. Hans Tissink  
hans.tissink@adventskerk.nl, (038) 337 44 06  
Jenny Mooij, kerkelijk medewerker Pastoraat  
Jenny.mooij@oosterkerk.nl, 06 213 841 26  
Dirk Jan Steenberg, kerkelijk werker Jeugd en jongeren,  
steenburger@kpnmail.nl, (038) 466 24 33

## Voorzitter Wijkgemeente

Robert Helder, voorzitter@adventskerk.nl

## Scriba Wijkgemeente

Wimke van 't Spijker, scriba@oosterkerk.nl

## Website

www.adventskerk-oosterkerk.nl

## Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle  
www.facebook.com/AdventskerkZwolle

## Twitter

@Oosterkerk038

## Wijkrekeningen

NL61RABO 0373745890 t.n.v. CvK Prot. Gem. Zwolle, Wijkkas Oosterkerk  
NL83RABO0373748582 t.n.v. CvK Prot. Gem. Zwolle,  
Wijkkas Adventskerk  
NL80RABO 0373748442  
t.n.v. Wijkdiaconie Adventskerk-Oosterkerkgemeente

## Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241 - 8012 WG Zwolle - tel. (038) 421 75 96  
Open op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur  
E-mail: administratie@pknzwolle.nl - website: www.pknzwolle.nl

## Kerkdiensten

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten op  
www.adventskerk-oosterkerk.nl of in Gaandeweg

# In dit Klankbord

## Op de voorpagina

Op zaterdag 5 oktober is er weer een Dienstenveiling. Een van de activiteiten die vorig jaar werden aangeboden, was de excursie naar oude Groninger kerken. Anna Oldenkamp maakte deze foto in de Nicolaikerk in Appingedam.

## Pagina 3:

Meditatie – Als nieuw!

## Pagina 4 en 5:

- Diaconaal
- Dienstenveiling brengt gemeenteleden bij elkaar
- Postzegels en kaarten inzamelen voor ZWO

## Pagina 6:

- Samen verder – Start van Weekbrief en Kerknieuws
- Jaarthema: Als nieuw!

## Pagina 7:

Nieuw seizoen begint met Openluchtdienst

## Pagina 8:

Persoonlijk –  
Adri en Bertrand Hoek

## Pagina 9,10, 11 en 12:

Het zeer gevarieerde programma van Bezinning & Inspiratie voor het seizoen 2024-2025

## Pagina 13:

Huis van Leven – Hans van Berkum en zijn Broodhuisje

## Pagina 14:

De bijzondere start van een nieuw seizoen Ontmoetingshuis

## Pagina 15:

Ak & Ok maken nog een kleurplaat van Thomas

## Op de achterpagina

Aandacht voor het jaarthema 'Als nieuw!' met een foto en een lied



# Colofon

**Klankbord** is een uitgave van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en gaat vier keer per jaar naar alle leden.

Oplage circa 2500 exemplaren

## Redactie

Jan Dunnink, Iemke Epema, Heleen Grimmus, Ineke van Lohuizen, Anneke van der Meulen, Anna Oldenkamp en Gery Bruins (eindredactie)

## Kopij

De volgende Klankbord verschijnt omstreeks 25 november  
Kopij en foto's voor dit nummer uiterlijk vrijdag 25 oktober sturen naar: klankbord@adventskerk.nl

## Drukwerk

Drukkerij Coenradi Zwolle

## Klankbord via e-mail?

Klankbord wordt ook via e-mail verstuurd. Leden van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente die (vanaf 8 september) de Weekbrief en maandelijks het Kerknieuws per mail toegestuurd krijgen, ontvangen daarbij vier keer per jaar Klankbord. Op de website adventskerk-oosterkerk.nl kunt u zich aanmelden voor deze ontvangst. Klik op Communicatie. Hier is ook de digitale versie te vinden van alle edities van Klankbord die tot nu toe zijn verschenen.

## Als nieuw!

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Een uitdagend thema om dit jaar verder over na te denken. Want is dat dan ook echt wel zo? Ervaren we ons geloof 'als nieuw?' Of is er in de loop der jaren de sleet op gekomen? Zondag aan zondag horen we verhalen uit de Bijbel die we van buitenaf wel kunnen dromen. Raakt het ons nog? Of is de boodschap haar kracht kwijtgeraakt?

Als er iets is waar ik naar verlang in het komende jaar, is het om opnieuw geraakt te worden door het evangelie. Dat er goed nieuws is voor ons mensen. In een tijd waarin het nieuws gedomineerd wordt door oorlogen en conflicten. Dat ik iets mag proeven, zien, ervaren van Gods aanwezigheid tussen ons mensen.

Bij het thema 'als nieuw' kwam bij mij snel de Bijbelse beeldspraak 'oude wijn in nieuwe zakken op'. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik tot het besef kom dat het thema allereerst bij mijzelf begint. Niet de boodschap moet veranderen maar ik. Het is mijn verlangen om weer geraakt te worden door liefde, vergeving en genade. Daar wil ik voor open staan. Naar op zoek gaan met mijn broers en zussen in het geloof. Door samen te ontdekken dat wij als volgelingen van Jezus wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn.

Gods goede nieuws staat haaks op wat ons in deze wereld wordt geleerd. De 'evangelisten' van onze tijd proberen ons te overtuigen met hun boodschappen; influencers, goeroes en twitterende politici. Zij prediken het recht van de sterkste, dat geld en een goed lijf zaligmakend zijn, dat alles de schuld is van een ander.

In de kerk gaan wij in de leer bij Christus. Zijn boodschap staat haaks op wat ons dagelijks wordt voorgehouden.

Jezus zegt: niet heersen maar dienen, niet het recht van de sterkste maar van de zwakste, niet uitsluiten maar opnemen.

Huib Oosterhuis noemt dat 'deze wereld omgekeerd': 'Mensen zullen andere mensen zijn.' En: 'Wie denken durft, dat deze droom het houdt, die zal zijn ogen niet geloven' (lied 1001). Dat visioen inspireert mij, houdt mij staande en gaande.

*Mark Schippers*

*(Was kerkelijk werker Gemeenteopbouw. Hij heeft afscheid genomen in de kerkdienst op 28 juli)*



*Wie denken durft dat deze droom het houdt,  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,  
al komt de onderste steen boven:  
die zal kreunen onder zorgen,  
die zal vechten in 't verborgen,  
die zal waken tot de morgen dauwt –  
die zal zijn ogen niet geloven.*

## Dienstenveiling Adventskerk-Oosterkerk op zaterdag 5 oktober

# Grote variatie aan activiteiten brengt gemeenteleden bij elkaar

Terugkijkend op negen dienstenveilingen in de Adventskerk-Oosterkerk denken wij aan veel mooie momenten, die we bij de diverse diensten met gemeenteleden hebben gedeeld. Samen hebben wij veel leuke dingen gezien en gedaan – uiteenlopend van bedrijfsbezoekjes aan de ROVA, Van Wijhe en Zehnder in Zwolle, de Olifant / De Eenhoorn in Kampen, rondleidingen in het stadion van PEC en de Sassenpoort, het beklimmen van de toren van de Peperbus, een boottocht over de Vecht, wadlopen naar Ameland en luisteren naar reisverhalen.

Daarnaast zijn er ook veel gerookte vissen, ambachtelijke stampotten en culinaire dissen met elkaar verorberd, is er flink samen gefetst, hebben ervaren schippers het onbevaren volk laten zeilen en hebben er de meest uiteenlopende knutselactiviteiten plaats gevonden. Door al deze verschillende activiteiten en de aangeboden diensten zijn wij als gemeenteleden naar elkaar toe gegroeid en hebben wij ook op diaconaal vlak verschillende goede doelen in de regio gesteund.

Ook dit jaar organiseren we opnieuw een Dienstenveiling, die wordt gehouden op zaterdag 5 oktober. Om alvast in je agenda te noteren! Je kunt voor verdere informatie kijken op de website <https://akdv.nl/akdv2024/> of mailen naar [ak.dienstenveiling@gmail.com](mailto:ak.dienstenveiling@gmail.com)

Wij verheugen ons om jullie te mogen begroeten!  
De commissie Dienstenveiling 2024 Adventskerk-Oosterkerk

**Terugkijken op eerdere Dienstenveilingen levert een keur aan reacties op, zowel van de aanbieders van kavels als van gemeenteleden die er op inschreven. Zij zijn het er roerend over eens: de Dienstenveiling brengt gemeenteleden bij elkaar!**

## Waterbeestjes

Hans Hop heeft een waterbeestjesexcursie aangeboden. Daarvoor heeft hij waterdieren gevangen en een tiental mensen hebben zich verwonderd over de hoeveelheid dieren en soortenrijkdom die onder water te vinden is. Hans: 'Mensen hebben daar vaak geen idee van. Libellenlarven, bloedzuigers, kevers en kokerjuffers, ze leken eerst zo eng. Maar als je laat zien hoe mooi deze dieren zijn, dan is dat eng er snel af. En blijft de verwondering over de schepping!' En dat kan Carline Meijster beamen. Deze activiteit is haar het meest bijgebleven. Carline: 'Ik heb erg veel plezier gehad aan de waterdierjes excursie. Ik had geen idee hoeveel leven er in een gemiddeld slootje te vinden is.'

## Enthousiaste reacties

**Wat wil je nog kwijt over de Dienstenveiling, vroegen we aan aanbieders en deelnemers. Hun reacties zijn stuk voor stuk enthousiast.**

*'Een mooi initiatief van kerk-zijn. Ik hoop dat het nog lang blijft.'*

*'Het zou mooi zijn als het (nog) meer een actie zou worden van de gezamenlijke Adventskerk-Oosterkerk.'*

*'Uiteraard levert het een mooi geldbedrag op voor de Wijkkas en een goed doel, maar de verbinding blijft nummer één!'*

*'Ik hoop dat de Ommerschans nog eens terugkeert, die heb ik bij mijn eerste veiling niet gekocht, maar lijkt me toch heel interessant.'*

*'De eerste jaren zijn wij nooit naar de Dienstenveiling geweest. Geen idee wat het inhield, tot we er toevallig van iemand iets over hoorden en toen waren we geïnteresseerd. We kijken nu al uit naar de volgende veiling.'*

*'Ik wil graag de organisatie bedanken voor het elk jaar weer opnieuw organiseren van de Dienstenveiling. Wat een klus, maar altijd goed georganiseerd. Wat mij betreft gaan we nog jaren door!'*

Door: Anna Oldenkamp



## Kerkentocht

De kerkentocht in de provincie Groningen mag altijd op veel belangstelling rekenen. Ria Schipper en haar man vinden dit de allerleukste kavel. Ze noemt het 'ons schoolreisje'. 'De sfeer in de bus vanaf het moment dat je instapt tot dat je weer terug bent in Zwolle! De koffie met Groninger koek in de bus en de verhalen van Bert Haaksma, die de kerkentocht organiseert, over zijn geboortestreek. De mooie kerken en dorpen en dan de gezamenlijke lunch in een prachtige appelboomgaard. Een onvergetelijke dag!'





## Voedselbank

Jelly van Pelt heeft al vijf keer een kavel aangeboden met als thema: Altijd al graag een kijkje willen nemen bij de Voedselbank? De afgelopen keren deed zij het samen met haar man Ruud. Hij is coördinator van de chauffeurs bij de Voedselbank. Jelly is inpakker van kratten en de voedselwerver. Dat betekent dat zij contacten heeft met scholen, kerken, sportclubs, supermarkten, bedrijven en dergelijke, die producten voor de Voedselbank willen inzamelen of doneren, waaronder de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Jelly: 'De avonden die we organiseren vanuit de Dienstenveiling, vinden altijd plaats op de Voedselbank. Naast voorlichting geven we een rondleiding. Tot nu toe zijn de reacties heel positief! Mensen ervaren dat er een hele logistiek achter zit, zowel voor de klanten die gebruik moeten maken van de Voedselbank als voor de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.' Ook dit jaar worden er twee avonden op de Voedselbank aangeboden.

## Spelletjes

Op verschillende plekken worden er spelletjesmiddagen of -avonden aangeboden. Deze zijn ook erg in trek. Carline Meijster heeft in de Oosterkerk een spelletjesmiddag aangeboden, samen met Klarieke Hop. Al geeft Carline wel toe dat Klarieke het meeste heeft gedaan. Met een hapje en een drankje er bij, viel deze activiteit heel goed in de smaak. Cornelia koopt graag een spelletjeskavel omdat je mensen die je nog niet (zo goed) kent op een ontspannen en ongedwongen manier leert kennen.

## Ommerschans

Cornelia Smilde heeft verschillende kavels aangeboden en één daarvan is haar het meest bijgebleven en dat was de excursie naar de Ommerschans. Een prachtige natuur en een plek met een bijzonder verhaal. Een verhaal over het sociaal experiment uit de 19e eeuw, waar landlopers en bedelaars (op)gevangen werden in de Kolonie van Weldadigheid. Een weldadige mislukking.

## Variatie

De grote variatie in maaltijden, de fietstochten, wandelingen, zeiltochten, workshops en nog zoveel meer brengen gemeentelieden bij elkaar. Riet Kappers hoopt dat de dienstenveiling lang blijft bestaan. Zo ging Riet eerst samen met haar partner Wil en na haar overlijden is Riet alleen gegaan. Riet: 'Dat vond ik wel moeilijk, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.'

Hans Hop vond de veiling zelf al leuk: 'Eerst het gezamenlijke soepbuffet en daarna het opbieden voor bepaalde kavels. Een veilingmeester die vraagt of meer mensen mogen deelnemen aan een activiteit of de prijs omhoog gooit en dat alles voor het goede doel en de beide wijkkassen.'

## Inzameling postzegels en kaarten

Gebruikte postzegels en ansichtkaarten hebben waarde! De verkoop hiervan levert elk jaar inkomsten op voor het werk van Kerk in Actie. U kunt de postzegels (ruim uitgeknipt) en (onbeschadigde) kaarten in de Adventskerk inleveren in een grote witte ton met een rood deksel. De ton staat in de hal, onder de kapstok. Ook zelfgemaakte kaarten en geboortekaartjes zijn welkom. Daarnaast kunt u lege cartridges, oude mobiele telefoons, oud geld en buitenlands geld in de ton kwijt.

Hoewel minder dan vroeger worden er in de vakantieperiode nog steeds kaarten verstuurd naar de 'thuisblijvers'. Het zou mooi zijn als ook deze vakantiegroeten na verloop van tijd een tweede bestemming krijgen.

*ZWO-Commissie Adventskerk-Oosterkerk.*

Startzondag 8 september:

## Welkom bij de openluchtdienst!

Op zondag 8 september stelt de familie Meijer aan de Vrouwenlaan haar tuin beschikbaar voor een openluchtdienst. Deze dienst vormt een mooie start van het nieuwe kerkelijk seizoen.



Het thema van de dienst is: Als nieuw!

**Waar** : Vrouwenlaan 177, 8017 HW in Zwolle  
**Hoe laat** : 10.00 uur koffie/thee, om 10.30 uur aanvang dienst

**Meenemen**: Beker/kopje + een stoel. Er zijn enkele stoelen aanwezig. Een paraplu (als dat nodig is).



**Praktisch**: Kom zoveel mogelijk op de fiets!

Er is beperkte parkeergelegenheid voor auto's aan de overkant bij de school.

Voorafgaand aan de dienst is er koffie en thee.

Na de viering is er ook voldoende gelegenheid om gezellig na te praten.

Wilt u/wil jij wat lekkers maken voor bij de koffie?

Dat zou fijn zijn! Opgave via mailadres: lgdoumaa@gmail.com

**In geval van regen?**

Houd de website in de gaten. **Zaterdag 7 september** om 14.00 uur staat er een bericht op de [www.adventskerk-oosterkerk.nl](http://www.adventskerk-oosterkerk.nl) of het doorgaat. Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de Adventskerk.

Voor wie niet naar de openluchtdienst kan of wil komen: om 10.00 uur gaat Nelleke Eygenraam voor in een kort ochtendgebed in de Oosterkerk. Deze dienst is ook online te volgen.

**Bij de foto's**

De foto's, gemaakt door Jan van der Meulen, geven een beeld van de ontspannen sfeer tijdens de openluchtdienst op de Startzondag 2023.



Iemke Epema, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink zijn de voorgangers. Muzikale medewerking komt van Koorbizniz. De Kinderkring zorgt voor een programma met en voor de kinderen.

**Jong en oud**: iedereen is van harte welkom!





Vanaf 8 september voor leden Adventskerk-Oosterkerkgemeente

## Weekbrief en Kerknieuws nieuwe gezamenlijke uitgaven

Vanaf 8 september brengt de Adventskerk-Oosterkerkgemeente de gezamenlijke Weekbrief uit, die in de plaats komt van de Kerkgroet die in de Oosterkerk verscheen en de Zondagsgroet die de leden van de Adventskerk ontvingen. In de Weekbrief zijn onder meer toelichtingen te vinden bij de kerkdiensten en de collecten en actuele aankondigingen van activiteiten. Iedereen die staat ingeschreven voor het digitaal ontvangen van Kerkgroet of Zondagsgroet krijgt de Weekbrief vanaf 8 september automatisch in de mailbox.

Kopij aanleveren kan (vanaf september) via [weekbrief@adventskerk.nl](mailto:weekbrief@adventskerk.nl) of [weekbrief@oosterkerk.nl](mailto:weekbrief@oosterkerk.nl), de kopij komt binnen op hetzelfde ontvangstpunt. De deadline is elke donderdag om 12.00 uur.

### Maandelijks

Naast de Weekbrief verschijnt maandelijks Kerknieuws, de gezamenlijke voortzetting van een communicatiemiddel dat voor de leden van de Adventskerkgemeente al heel lang vertrouwd is. Zij blijven deze maandelijkse uitgave op papier dan wel digitaal ontvangen, op basis van de aangegeven voorkeur. Leden van de Oosterkerkgemeente ontvangen Kerknieuws digitaal, dat gebeurt automatisch als zij zich hebben aangemeld voor de wekelijkse nieuwsbrief. Zij hoeven zich dus niet meer apart aan te melden voor Kerknieuws. Voor wie Kerknieuws op papier wil lezen, zal bij de uitgang van de Oosterkerk een stapel gedrukte exemplaren liggen.

Kerknieuws is bijvoorbeeld bedoeld voor persoonlijke bedankjes, In Memoriams en verslagen. In de Weekbrief worden wel korte berichten van overlijden opgenomen.

Kopij voor Kerknieuws kan worden aangeleverd bij: [kerknieuws@adventskerk.nl](mailto:kerknieuws@adventskerk.nl) of [kerknieuws@oosterkerk.nl](mailto:kerknieuws@oosterkerk.nl). Ook deze berichten komen terecht bij één ontvangstpunt.

### Klankbord

Behalve de wekelijkse en maandelijkse digitale nieuwsbrieven blijft vooralsnog ook Klankbord als communicatiemiddel van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente bestaan. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar, de gedrukte uitgave wordt op de meeste adressen bezorgd, maar in digitale vorm ook toegevoegd aan de Weekbrief en het Kerknieuws.



## Jaarthema 'Als nieuw!'

'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk,' is het door de landelijke Protestantse Kerk aangereikte jaarthema voor het seizoen 2024-2025. Tijdens de openluchtdienst op zondag 8 september, die tevens de Startzondag is voor het nieuwe kerkelijk seizoen, wordt 'de aftrap' gegeven voor dit thema. Op allerlei manieren en in diverse geledingen van de wijkgemeente wordt het komende seizoen vorm gegeven aan het thema. Zo zal er aandacht zijn voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de mensen om ons heen en de schepping.



Pas sinds anderhalf jaar wonen Adri en Bertrand Hoek in Zwolle. Toch zijn zij al bij veel activiteiten van de Adventskerk betrokken. Hoe raakten zij zo snel ingeburgerd? Klankbord stelde hen acht vragen.

Adri en Bertrand Hoek kwamen anderhalf jaar geleden naar Zwolle

## ‘Wij voelden ons snel thuis in de Adventskerk’



### Wat willen jullie over jezelf vertellen?

‘Onze drijfveer om naar Zwolle te verhuizen waren de kleinkinderen. Dat bood ons tevens de mogelijkheid om kleiner te gaan wonen. Dat vonden wij hier in Zwolle-Zuid met als bijzonderheid een gemeenschappelijke tuin voor zestien woningen: de basis voor een heel plezierig burenccontact.’

Adri moedigt Bertrand aan om zijn hobby te noemen. En dat blijkt het bespelen van een kerkorgel te zijn. Niet zozeer om de gemeente of een koor te begeleiden maar meer als ontspanning voor zichzelf. Beiden zijn met pensioen. In hun arbeidzame leven was Adri adviseur arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden en later als vrijwilliger (budgetcoach) actief bij de schuld-hulpverlening. Bertrand was actief in het maatschappelijk werk en stapte na zijn 50e verjaardag via een verkorte Pabo over naar het speciaal onderwijs.

### Hoe was jullie kerkelijk betrokkenheid in vorige gemeenten?

Bertrand, die in verschillende plaatsen heeft gewoond: ‘Ik ben eigenlijk wel in de meeste gemeenten waar ik gewoond heb kerkelijk actief

geweest in werkgroepen en kerkenraden.’ Adri: ‘Ik heb mij altijd beziggehouden met praktische zaken zoals koffie, oppas, roosters maken. De kop boven het gesprek met Linda Douma (Klankbord nr. 12, pag. 12) kan ik één op één op mijzelf toepassen: het belangrijkste is: deel uitmaken van een groep en elkaar ontmoeten.’

### Wat spreekt jullie aan in de Adventskerk?

‘Wij merkten al snel dat het een goeie plek is om elkaar te ontmoeten. Wij voelden ons er al snel thuis. Daarbij is het koffiedrinken na de dienst een mooie gelegenheid om in contact te komen. De Dienstenvoering vinden wij een gouden greep. Bij het diner bij mensen thuis heb je wat diepgaandere gesprekken.’

### Inmiddels ook als vrijwilligers actief in de kerk?

Adri: ‘Ik kon al snel aan de slag als lid van de welkomstgroep en ben tevens collectant. En inmiddels hebben wij ook een keer de koffie verzorgd na de dienst. Goed om de mensen te leren kennen.’ Bertrand: ‘Ik heb me aangemeld als ouderling en heb inmiddels mijn eerste zondag als ouderling van dienst er op zitten.’

### Zijn er nog zaken waarvoor jullie bij andere gemeenteleden aandacht zouden willen vragen?

Bertrand: ‘Het zou goed zijn een vacaturebank op te zetten, waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samen komen. Ik heb de indruk dat er onder gemeenteleden nog heel veel vrijwilligerspotentieel zit, dat niet benut wordt.’

### Zijn er ontwikkelingen in de kerk waar jullie je zorgen over maken?

Bertrand, na enig nadenken: ‘Die heb ik zeker. Verminderd kerkbezoek zal leiden tot minder onderlinge contacten en minder saamhorigheid. Wij hebben gezien in de coronatijd dat de digitale on-line techniek de kerkgang in belangrijke mate kan vervangen, maar het vervangt niet de gemeenschapszin. En wat de maatschappelijke polarisatie betreft: door iedereen de ruimte te geven en met elkaar in gesprek te blijven moeten wij zien te voorkomen dat deze polarisatie zich ook binnen de kerk gaat manifesteren.’

### En als je naar de samenleving kijkt?

Adri: ‘Naast de polarisatie maak ik mij ook wel zorgen over de nonchalante houding die velen hebben als het om het milieu gaat. De ernstige ontwikkelingen en vooruitzichten op dit punt lijken bij velen nog steeds niet door te dringen.’

### Waar zijn jullie dankbaar voor?

‘In de eerste plaats de kinderen en kleinkinderen. Wat gezondheid betreft maken wij ons zorgen over een ernstig ziektegeval in onze naaste omgeving. Maar op basis van de laatste ontwikkelingen laten wij ons nu vooral leiden door hoop. Wij zijn dankbaar dat wij leven in een land van vrijheid en vrede, hoewel deze meer onder druk komen te staan.’

Door: Jan Dunnink



## Veelzijdig programma voor seizoen 2024 – 2025

Met plezier biedt de taakgroep 'Bezinning & Inspiratie' voor het nieuwe activiteitenseizoen een bont palet van kringen en andere bijeenkomsten aan.

Er is gelegenheid te over om je te verdiepen in Bijbelse theologie of op zoek te zijn naar de wortels van je geloof. Je kunt je ook – in gesprek met anderen – bezinnen op de achtergrond van je familie of thema's in je leven. Of laat je inspireren door zelf creatief te zijn, te spelen met beelden, gedachten of woorden.

Het veelzijdige aanbod is niet gebonden aan leeftijdsgrenzen, behalve dan de 18+ en 30+ activiteiten of andere initiatieven die op een bepaalde doelgroep mikken. We weten dat sommigen liever overdag en doordeweeks iets doen, en dat voor anderen de avonden of weekeinden het meest geschikt zijn. Anders gezegd: niemand is te jong of te oud om ergens aan mee te doen.

Misschien zijn er toch redenen om te zeggen: laat maar. Hopelijk komt het niet zo ver. We denken graag mee om de toegankelijkheid te bevorderen en ook het meedoen mogelijk te maken. Tips of vragen zijn welkom.

We wensen iedereen veel bezinning en inspiratie toe!

*Namens de taakgroep,  
Nelleke Eygenraam*

### Afscheid

In het afgelopen seizoen hebben we met verdriet afscheid moeten nemen van onze voorzitter Christa Westerhof. Zij is op 24 februari 2024 overleden aan alvleesklierkanker. Wij gedenken Christa in dankbaarheid en met respect voor haar inzet.

Maartje van Loo was ook heel wat jaren betrokken bij onze activiteiten. In april 2024 legde ze haar taken neer.

Jenny Mooij heeft als beroepskracht afscheid genomen van de taakgroep Bezinning & Inspiratie om meer bij te kunnen dragen aan de taakgroep Diaconaat, naast haar inzet voor de taakgroep Pastoraat.

De taakgroep 'Bezinning & Inspiratie' bestaat momenteel uit: Eva Mulder, Hadewieg Louissen, Iemke Epema, Linda Douma, Nelleke Eygenraam, Riana Driebergen.

### 18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een **dag** die ze **in overleg** vaststellen. Begeleider van deze groep is Henk Vogel vanuit het Dominicanenklooster. Bij hem is meer informatie te verkrijgen en aanmelden mogelijk: [henkvoegel@dominicanenzwolle.nl](mailto:henkvoegel@dominicanenzwolle.nl).

### Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek

In de GemeenteGroeGroepen vertel je elkaar wat je bezighoudt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede gelegenheid om mensen te leren kennen. Een groep kan bijv. de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal een keer per maand een avond of middag bij een van de deelnemers thuis. Info via de websites van de kerken: [www.adventskerk-oosterkerk.nl](http://www.adventskerk-oosterkerk.nl) > Activiteiten > Gespreksgroepen > Gemeentegroepen.

### Bijbelkring over de Openbaring van Johannes

Vanuit de Waalse kerk (Schoutenstraat 4) is de Bijbelkring die daar al jaren bestaat bezig het laatste Bijbelboek te bespreken: de Openbaring van Johannes. Dat is een uitzonderlijk geschrift met brieven en visioenen, zowel angstaanjagend als troostrijk. De kring staat open voor leden van andere gemeenten en parochies en is voluit oecumenisch samengesteld. Hoewel de kerkdiensten in de Waalse kerk in het Frans worden gehouden, is de voertaal in de kring gewoon Nederlands. De leiding berust bij ds. Riemer Roukema. Omdat hij ook hoogleraar Nieuwe Testament was, is hij goed toegerust om moeilijke passages te bespreken. Maar hij is niet als enige aan het woord; de gesprekken over de teksten en de uitleg ontstaan steeds vanzelf. Zodra de groep de Openbaring van Johannes uitgelezen heeft (naar verwachting eind 2024), zal worden besproken welk Bijbelboek dan aan de orde komt. Ook al in dit najaar zijn belangstellenden welkom zich bij deze groep aan te sluiten. De kring komt bijeen op maandagmiddagen, doorgaans eenmaal per twee weken van 15.00 tot 16.00 uur, aan de Spoolderbergweg 8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie, zoals over de data van de bijeenkomsten in september, en voor opgave kunt u contact opnemen met de kringleider, bij voorkeur via: [rroukema48@kpnmail.nl](mailto:rroukema48@kpnmail.nl) of anders tel. (038) 4533557.

### Mannen aan het woord

We willen graag van start gaan met een nieuwe oecumenische groep 'Mannen aan het woord'. Elkaar ontmoeten en leren kennen. Wie ben je? Daarbij kun je denken aan: waar en hoe je bent opgegroeid, welke ervaringen je hebt in kerk en werk of hoe je in het leven staat. Ook actuele thema's kunnen onderwerp van gesprek zijn. Vanuit welke achtergrond ook: mannen, doe mee! Interesse in geloof en samenleving is fijn. Daarnaast kunnen we inspiratie putten uit films en muziek. Gezelligheid en elkaar beter leren kennen is ook belangrijk. We komen 3x voor en 3x na de jaarwisseling bijeen, en starten op woensdag **11 september** van 10.00 tot 12.00 uur in de Bagijnhof bij de Oosterkerk. Kosten ca €5,- per keer. Vooraf aanmelden is gewenst bij [dikkremer@hotmail.com](mailto:dikkremer@hotmail.com), tel. 06 52811032. Maximaal 15 personen.

### Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen. De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op zondag **15 september**, aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek, aanvang 9.30 uur. Op zondag **13 oktober** vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. In de Dominicanenkerk gaat om 10.00 uur ds. Hans Tissink voor samen met een voorganger uit die gemeenschap.

### Twee 30+ gesprekskringen

Dit seizoen bieden we twee gesprekskringen aan waar mensen boven de 30 jaar (met bovengrens bij circa 60 jaar) elkaar kunnen ontmoeten om in gesprek te gaan over geloofs- en levensvragen. De ene groep komt maandelijks op de woensdagavond bij elkaar, de andere op de donderdagavond, bij een van de deelnemers thuis, van 20.00 tot 22.00 uur. De woensdagavondgroep werkt met wisselende thema's. In de donderdagavondgroep wordt samen een boek gelezen, dit seizoen is dat 'Benedictijnse wijsheid voor het ware leven' van Anselm Grün. We starten gezamenlijk, bij goed weer, met een picknick op woensdag **18 september** om 18.30 uur bij het achterste strand bij de Wijthmenerplas. Graag zelf bord, beker en bestek en iets te eten en/of te drinken meenemen, we leggen dan alles bij elkaar. We hopen die avond tot een evenwichtige verdeling te komen over beide groepen. Informatie bij [iemke.epema@hetnet.nl](mailto:iemke.epema@hetnet.nl), tel. 06 15968569 en [hans.tissink@adventskerk.nl](mailto:hans.tissink@adventskerk.nl), tel. (038) 3374406.



### Vredesweek 2024 – verhalen van vrede en verbinding

Elke derde week van september is de nationale Vredesweek. In het kader van de Vredeweek vertelt verhalencollectief Pluimage verhalen van vrede en verbinding. Verhalen om moed te houden, te glimlachen en hoop te koesteren. Om te horen dat er in het donker ook lichtjes kunnen zijn. De verhalen worden afgewisseld met muziek. Deze avond vindt plaats op donderdag **19 september** om 19.00 uur in de Bagijnehof bij de Oosterkerk. Vrije toegang en vrije gift bij de uitgang. Overige kosten: bijdrage voor koffie/thee.

### Het verhaal gaat

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op **8 oktober** om 13.30 uur) is er in de Lutherse Kerk aan de Potgietersingel een oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie 'Het verhaal gaat...' Dit seizoen beginnen we in het tweede deel, met verhalen uit Marcus en Matteüs. De kring gaat alleen door als er de eerste keer minimaal zeven deelnemers zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgave vooraf is niet nodig, we zien de eerste keer wel wie er komen. Nadere informatie is te krijgen bij [iemke.epema@hetnet.nl](mailto:iemke.epema@hetnet.nl), tel. 06 15968569.

### Vrouwen aan het woord

Sinds jaar en dag komen vrouwen uit de verschillende kerken van Zwolle bij elkaar in de Lutherse Kerk. In een vertrouwde en veilige sfeer wordt iedere maand aan de hand van teksten en/of afbeeldingen behorend bij het jaarthema, een onderwerp besproken. Toen de kopij voor dit stuk moest worden ingeleverd was het thema voor het komende seizoen nog niet bekend. Elke tweede woensdagochtend van de maand **9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april** telkens van 9.45 tot 11.45 uur, met vanaf 9.30 uur inloop met koffie/thee. Plaats: gemeentesaal van de Lutherse Kerk aan de Potgietersingel. Begeleiding dit seizoen om beurten door Nelleke Eygenraam, Margo Jonker en Anneke Kruithof. Kosten: €4,- per keer. Aanmelden is nodig! Graag per e-mail bij [khouweling@xs4all.nl](mailto:khouweling@xs4all.nl).

### Kennismaking met de Romeinenbrief van Karl Barth

Ik reken niet meer met God en ik reken niet meer op God. Dat was mijn uitgangspunt toen ik de Romeinenbrief (origineel uit 1922 Der Römerbrief) van Karl Barth begon te bestuderen. Barth verwerkt daarin zijn commentaar op de brief van Paulus aan de Romeinen. Barths boek heeft onder theologen grote indruk gemaakt. Ik, Johan Bootsma, ben geen theoloog maar ben zeer geboeid geraakt door dit meer dan honderd jaar oude boek; ik vind het een waar kunststuk. Het heeft mij als nooit tevoren doen nadenken over wat geloven wel en niet betekent in de wereld waarin wij leven. Mijn vraag: wie zou zich met mij willen blootstellen aan de inhoud van dit boek? Ook als u mijn uitgangspunt niet deelt, heeft dit boek u veel te bieden. Naar beide zijden vraagt de auteur: weet je waar je het over hebt als je zegt wel/niet in God te geloven? Ten behoeve van het gesprek krijgt u mijn leesverslag. Aan de hand van vele citaten uit het boek van Barth maakt u kennis met de uitgesproken theologische manier van denken die dit boek zo kenmerkt. U hoeft de Romeinenbrief dus niet te (hebben) gelezen om deel te nemen aan de vier bijeenkomsten op de maandagmiddagen **14 en 28 oktober, 11 en 25 november** van 14.00 tot 16.00 uur in de Bagijnehof bij de Oosterkerk. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden uiterlijk 7 oktober bij [nelleke.eygenraam@adventskerk.nl](mailto:nelleke.eygenraam@adventskerk.nl), tel. (038) 4525223.





# Bezinning & Inspiratie

## Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een artikel in de krant of een informatieve of zakelijke tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Het thema voor het komende seizoen is 'Het oude nest'. Daar kun je van alles bij bedenken. Weet je welkom op de donderdagen **17 en 31 oktober en 14 november**, telkens van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum SIO bij de Adventskerk. Voor de eerste twee bijeenkomsten nemen Hadewieg en Nelleke elk een gedicht mee. Voor de derde bijeenkomst leveren de deelnemers van tevoren een gedicht in. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden bij [nelleke.eygenraam@adventskerk.nl](mailto:nelleke.eygenraam@adventskerk.nl), tel. (038) 4525223.

## Ontmoetingen rond levensthema's

We kijken ernaar uit om weer met een groep bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten rond 'levensthema's'. Het woord zegt het al: het gaat om onderwerpen die het dagelijks leven raken. Komend seizoen wordt het onderwerp 'Kleuren van de tijd'. We hopen op zes bijeenkomsten op woensdag **23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari en 19 maart** telkens van 10.00 tot 12.00 uur afwisselend in wijkcentrum SIO bij de Adventskerk en de Bagijnhof bij de Oosterkerk. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden bij: [nelleke.eygenraam@adventskerk.nl](mailto:nelleke.eygenraam@adventskerk.nl), tel. (038) 4525223.



## Zin in film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten is een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempis-parochie organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee telkens vanaf 19.45 uur, waarna om 20.00 uur de film begint. Er is geen pauze. Na iedere film is er, voor wie wil, een nagesprek. Op donderdag **24 oktober** wordt de film *Past Lives* vertoond, over twee jonge mensen in Zuid-Korea, die van elkaar gescheiden worden en elkaar later in hun leven in New York weer tegen komen. Op donderdag **12 december** vertonen we de film *The Old Oak*, op een ander moment en andere locatie, namelijk om 14.00 uur in de Oosterkerk en deze keer mét pauze. Deze film gaat over een oude mijnstad in Engeland, waar Syrische vluchtelingen worden ondergebracht en de spanningen die dit oproept. Op donderdag **23 januari** weer in het klooster kijken we naar de film *Songs of Earth* die zich afspeelt in de bergen in Noorwegen en laat zien hoe het is om te (over)leven in de wilde natuur. De laatste film *The Straight Story* wordt vertoond op donderdag **27 maart**. Het gaat over

een lange reis, die een man dwars door Amerika maakt, gezeten op een grasmaaier, om zich met zijn zieke broer te verzoenen.



## Bibliodrama

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een Bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in een van de personages van het verhaal. Zo ga je met elkaar het Bijbelverhaal ervaren vanuit een van de rollen in het verhaal. Op deze manier komt een verhaal veel dichterbij, wordt de diepgang voelbaar en krijgt het verhaal nieuwe betekenis. De avonden worden begeleid door Hans Schoorlemmer en Dirk Lagewij en vinden plaats op maandag **4, 11 en 18 november** van 19.30 tot 21.30 uur in de Bagijnhof bij de Oosterkerk. Kosten: €30,- en bijdrage voor koffie/thee. Nieuwsgierig, zin? Meld je dan aan via [lgdoumaa@gmail.com](mailto:lgdoumaa@gmail.com), tel. 06 13222808. Maximaal 14 deelnemers.

## Zwols Leerhuis over Salomo

Vanaf eind januari 2025 tot vlak voor het begin van de Veertigdagentijd staan de Bijbelse verhalen over koning Salomo op het oecumenische leesrooster voor de zondagen. Wat in een zondagse viering vaak niet kan, is wel mogelijk in het doordeweekse leerhuis. Op zes avonden verdiepen we ons samen in Salomo, zoon van David, die volgens de christelijke traditie al een bijzonder licht zou werpen op die andere zoon van David, over wie het evangelie vertelt. De predikanten Margo Jonker en Nelleke Eygenraam bereiden om beurten de bijeenkomsten voor, die plaatsvinden op dinsdag **21 en 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari** van 20.00 tot 21.30 uur (om 19.45 uur staan koffie en thee klaar) in de gemeentesaal van de Lutherse Kerk aan de Potgietersingel. Alle deelnemers ontvangen per keer tips ter voorbereiding. Meer informatie of nu al aanmelden bij [nelleke.eygenraam@adventskerk.nl](mailto:nelleke.eygenraam@adventskerk.nl), tel. (038) 4525223.

## Waar het om begonnen is. Leeskring Genesis

In november start de derde serie bijeenkomsten van de oecumenische leeskring rond het boek 'Genesis, boek van het begin' van rabbijn Jonathan Sachs. Sachs bespreekt de belangrijkste verhalen uit Genesis en legt boeiende verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Deze keer lezen we de Jozefcyclus en daarna is het boek uit. U wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen (€29,99). Als de kosten een belemmering vormen, neem dan even contact

op. Vanwege de grote belangstelling hebben we vorig jaar zowel een bijeenkomst in de middag als de avond aangeboden en dat doen wij opnieuw. We komen bij elkaar op dinsdag **26 november, en 3, 10 en 17 december** van 20.00 tot 22.00u, en op woensdag **27 november en 4, 11 en 18 december** van 14.00 tot 16.00 uur in de Kloosterpoort van de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten: €5,- per bijeenkomst voor materiaal en koffie/thee. Aanmelden uiterlijk 8 november bij [iemke.epema@hetnet.nl](mailto:iemke.epema@hetnet.nl), tel. 06 15968569. Wilt u bij opgave aangeven wat uw voorkeur heeft, de middag- of de avondserie?



Jonathan Sachs

## Familie duurt een leven lang. Kennismaken met contextueel pastoraat - vervolg

*'Een mens staat, zo geloven wij, ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand, en tegelijk: met anderen aan de hand staat een mens voor Góð.'* Dit is een citaat uit een handboek voor contextueel pastoraat. Met 'context' wordt bedoeld: de mensen met wie je het leven deelt. In de eerste plaats familie. Familie duurt een leven lang. Je blijft altijd bezig met de verhouding die je hebt tot je ouders, grootouders, broers en zussen. Ds. Iemke Epema (Adventskerk-Oosterkerk) en ds. Marijn Rohaan (De Hoofdhof) volgden samen in 2021-2023 een opleiding contextueel pastoraat voor predikanten en geestelijk verzorgers. Vorig seizoen organiseerden zij een serie van vier avonden om mensen kennis te laten maken met deze manier van kijken.



Dit seizoen bieden zij een vervolg aan. Ook voor wie de eerste serie niet heeft meegemaakt, is het goed mogelijk om mee te doen. De eerste twee avonden zijn meer algemeen van opzet. Daarna volgt er nog een verdieping van twee avonden, voor mensen die hier nog wat persoonlijker op

door willen gaan, waarbij we samen naar een film kijken waarin familieverhoudingen een grote rol spelen. Het is mogelijk om op twee of vier avonden in te tekenen. Deze avonden vinden plaats op dinsdag **14 en 21 januari** (inleiding) en **28 januari en 4 februari** (verdieping) van 20.00 tot 22.00 uur. Op 14 en 28 januari is de locatie de Oosterkerk en op 21 januari en 4 februari de Hoofdhof. Aanmelden uiterlijk 3 januari bij [iemke.epema@hetnet.nl](mailto:iemke.epema@hetnet.nl), tel. 06 15968569 of bij [dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com).

## Verbinding - schilderen en tekenen met Cathy Terlouw

Van oudsher is de lijdens tijd een tijd van inkeer, gebed en bezinning. Als kerk bieden we dit jaar de ruimte om daar op een creatieve manier gehoor aan te geven. Onder begeleiding van Cathy Terlouw gaan we in een groep (individueel) schilderen en tekenen aan de hand van onderstaand thema: 'Lijdensweg', we zouden het ook Levensweg kunnen noemen. Trouw blijven aan jezelf, liefde als dragende kracht. We nodigen je uit je te verbinden met je eigen levensweg. Waarin lijden en liefde een plek mogen hebben. Wat zet jou in beweging op je levenspad? Cathy zorgt voor diverse materialen, zoals pastelkrijt, aquarelpotloden, krijtjes, bijenwaskrijt en ecoline. Je hoeft geen kunstenaar te zijn, schilderachtige aspiratie is meer dan genoeg! De cursus vindt plaats op maandag **10, 17 en 24 maart** van 19.30 tot 21.30 uur in de Oosterkerk en we sluiten af met een expositie. Kosten: €30,-. Aanmelden via [lgdoumaa@gmail.com](mailto:lgdoumaa@gmail.com), tel. 06 13222808. Maximaal 10 deelnemers.

## Groene Catechismus

Een groene winter, een groene lente, een groen begin van de zomer, en dan opnieuw een groene herfst? Hoe groen is groen? Hoe gaan we 'gelovig' om met het klimaat, de natuur, het weer...? In zijn boek 'Groene catechismus' gaat theoloog Sam Janse in op vragen rondom geloof en duurzaamheid, klimaatverandering en zorg voor de schepping etc. Ook reikt hij antwoorden en handelingsmogelijkheden aan. In aansluiting op de veertigdagenvesper van woensdagavond **19 maart** om 20.00 uur gaat ds. Hans Tissink samen met de deelnemers in op deze omvangrijke thematiek, in de Bagijneshof bij de Oosterkerk. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk, maar wel handig via [hans.tissink@adventskerk.nl](mailto:hans.tissink@adventskerk.nl), tel. (038) 3374406.

## Bibliodans? Kom uit je stoel!

Dans? In de kerk? Jazeker, je leest het goed. Op zondag **30 maart** organiseren Hans Tissink en Tineke van Lente een dienst waarin ruimte is voor Bibliodans. Bibliodans is een vorm van meditatie waarin we door middel van bewegen of dans onderzoeken wat een Bijbelverhaal, een preek, gebed of lied met ons doet. Het doel is teksten niet alleen met je verstand, maar ook met je lijf te begrijpen. Ons lijf herbergt wijsheid, waarvan je je niet altijd bewust bent. Doe... dans je mee? Kijken mag ook. Voorafgaande aan de dienst is het mooi als een klein groepje meedenkt over wat we nu willen, een keer het bewegen ervaart en tijdens de dienst meedoet als een 'bewegingskoor'. Dit voorbereiden gebeurt op dinsdag **25 maart** om 19.30 uur in de Bagijneshof bij de Oosterkerk. Mocht dit je aanspreken, meld je dan aan bij [lgdoumaa@gmail.com](mailto:lgdoumaa@gmail.com), tel. 06 13222808.



## Broodhuisje ondersteunt mensen tussen wal en schip

### 'Een paar gratis boodschappen maken net het verschil'

Een brugwachtershuisje voor mensen tussen wal en schip. Mensen die net te veel te besteden hebben om bij de Voedselbank te mogen aankloppen, maar te weinig om op een normale manier rond te komen. Die vaak lastige keuzes moeten maken, tussen noodzakelijke boodschappen en bijvoorbeeld een cadeautje voor een kleinkind. Dat is het Broodhuisje van Hans van Berkum.



Hans van Berkum in het Broodhuisje.

Hans van Berkum is tientallen jaren diaken geweest, in de Jeruzalemkerk en na de fusie in de Oosterkerkgemeente. Hij kent de mensen om wie dit gaat als geen ander en weet wat ze nodig hebben. Mensen in de schuldsanering en ex-verslaafden, maar ook studenten die van heel weinig geld moeten leven. 'Er zijn in Zwolle zeker tienduizend mensen voor wie dit geldt', weet Hans. 'Voor hen kunnen een paar gratis boodschappen net het verschil maken.'

#### Brugwachtershuisje

Een kleine twee jaar geleden viel zijn blik op het leegstaande brugwachtershuisje bij de Schoenkuipenbrug, bijna letterlijk in de schaduw van de Oosterkerk. 'Er zijn in Zwolle zeven van dat soort huisjes, ze worden beheerd door Deltion', legt Hans uit. 'Huisjes waar geen apparatuur in staat, mag je gratis gebruiken, als je er maar geen spullen in achterlaat. Wat zou het mooi zijn, dacht ik, als we daar een plek van maken waar mensen boodschappen kunnen halen, een Broodhuisje.'

Als geboren doener werkte Hans zijn idee uit, in samenwerking met de evangelisatiecommissie van de Oosterkerk. Op 4 mei 2023 werd zijn droom werkelijkheid en ging het Broodhuisje open. Sindsdien kunnen bezoekers er vrijwel elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur terecht voor gratis levensmiddelen en huishoudelijke artikelen. Om aan die spullen te komen doet Hans een beroep op de leden van de gemeente: elke zondag staan de kratten die gevuld kunnen worden in de hal. Menige kerkganger laat iets achter, of deponeert een financiële bijdrage in de collectebus.

#### Meer draagvlak

Hans is heel blij met die steun, maar vindt ook dat er meer draagvlak zou mogen zijn. 'Geregeld producten meebrengen voor het Broodhuisje zit nog bij te weinig kerkgangers in het DNA', zegt hij. 'Het was wel mooi dat we tijdens de gezamenlijke kerkdiensten in de vakantietijd

ook in de Adventskerk producten konden inzamelen.' Voor wie niet in de kerk komt, is het trouwens ook mogelijk om op donderdagmiddag spullen af te geven bij het Broodhuisje. Zelf is Hans elke donderdagmiddag bij de brug te vinden, samen met minimaal één andere vrijwilliger. De voorraad ligt de rest van de week opgeslagen in een kast in het zalencentrum van de Oosterkerk; de spullen worden met de auto naar het huisje gebracht. 'Onze bezoekers mogen vijf producten meenemen, bij het uitzoeken worden de door ons begeleid', geeft Hans de gang van zaken weer. 'Van populaire producten leggen we maar één verpakking tegelijk in het huisje, anders is onze voorraad aan koffie of wasmiddel zo weg.'

In totaal trekt het Broodhuisje een twintigtal min of meer vaste bezoekers, wekelijks zien Hans en de andere vrijwilligers een stuk of acht mensen. Zij maken ook altijd een praatje met de bezoekers; zo weten ze iets van hun achtergrond en kennen hun voorkeuren. Vraagt de een altijd om zonnebloemolie, een ander wil het liefst pindakaas of chocolademelk.

#### Wethouders

Met zijn diaconale netwerk heeft Hans ook buiten de kerkelijke gemeente belangstelling voor het Broodhuisje gewekt. Hij werkt samen met onder meer het Leges des Heils en Giftcity, die hun cliënten naar het Broodhuisje kunnen verwijzen. Al geruime tijd is de gemeente Zwolle geïnteresseerd in de kleinschalige aanpak: wethouders zijn persoonlijk komen kijken. De gemeente ziet hier een mogelijkheid om een lastig bereikbare doelgroep aan te spreken: in het Broodhuisje liggen altijd brochures, waarin Zwollenaren worden aangespoord de hulp en bijstand te zoeken waar ze recht op hebben. De vrijwilligers van het Broodhuisje geven die informatie graag door.

#### Vrijwilligers nodig

Naast Hans draaien in het Broodhuisje drie vrijwilligers mee, die afkomstig zijn uit de wijkgemeente of van buiten de kerk. Daarnaast ondersteunen enkele gemeenteleden het Broodhuisje op een andere manier. Leanne Kroes-Zwama regelt de financiële kant van het project en Jolan van de Waeter coördineert de organisatie. Zowel zij als Hans van Berkum benadrukt dat er meer draagvlak nodig is. Een groter aantal vrijwilligers verlicht de taak van het huidige team en zorgt er vooral voor dat het Broodhuisje mensen die het minder hebben kan blijven ondersteunen, ook in de toekomst.

Door: Gery Bruins

Wie af en toe op donderdagmiddag wil meehelpen in het Broodhuisje, of daar meer over wil weten, kan mailen naar [info@jolanvandewaeter.nl](mailto:info@jolanvandewaeter.nl)  
Gewoon een keer komen kijken tussen twee en vier mag natuurlijk ook.

## Moderne Devotie viert uitgebreid 650e verjaardag



Vanaf de maand september staan Thomas a Kempis en de Moderne Devotie volop in de spotlights. De Moderne Devotie bestaat op 21 september 2024 650 jaar.

Thomas a Kempis keert deze maand terug naar Zwolle in een mooi geïllustreerd stripboek. Dat stripboek met tekst van Hans Tisink en tekeningen van Bernard Bos, wordt op dinsdagavond 17 september gepresenteerd in het Theehuis op de Agnietenberg. Daar waar ooit het Agnietenklooster stond, de thuisbasis van Thomas a Kempis.

De avond begint om 19.30 uur met koffie en thee en wordt rond 21.30 uur afgesloten met een hapje en drankje en de verkoop van het stripboek in aanwezigheid van Thomas zelf.

Belangstellenden wordt verzocht zich voor **10 september** aan te melden via [www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl](http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl). Er wordt een bijdrage gevraagd van € 8,50 pp. Info: [ontmoetingshuis@pknzwolle.nl](mailto:ontmoetingshuis@pknzwolle.nl).



## Ontdek je spirituele weg

**Iedereen doet aan spiritualiteit. Elk mens is in gesprek met de ziel en legt een spirituele weg af. Hoe kun je trainen op jouw spirituele weg? Welke werkvormen uit de geschiedenis van de meditatie passen bij jou om je verder te ontwikkelen?**

Met elkaar wandelen we langs methoden en teksten van enkele mystici en geestelijke moeders en vaders. Spirituele oefeningen en gesprekken willen ons een handreiking bieden voor verdere persoonlijke meditatie. De zes avonden met zes deelthema's worden als één geheel aangeboden. Aanschaf van het boek *Christelijke meditatie* van Kick Bras (Leeuwaren: Adveniat, 2024) wordt warm aanbevolen.

Data in 2024 zijn: 1 oktober, 5 november en 10 december. En in 2025: 7 januari, 4 februari en 4 maart 2025. Kijk voor de deelthema's op de website: [www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl](http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl)

De avonden worden gehouden in de Bagijnehof, Oosterkerk van 20.00 uur tot 22.00 uur. Kosten voor de gehele cursus bedragen € 60,00 pp (koffie, thee en werkbladen). Aanmelden en betalen voor 27 september via de website: [www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl](http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl). Begeleider is Hans Tisink, pionierspredikant. Van harte aanbevolen!





## Thomas houdt van boeken

Houd jij ook zo van boeken? Thomas a Kempis wel, maar toe hij in Zwolle woonde was er eigenlijk nog niks anders om te lezen en er waren al helemaal geen schermen om naar te kijken. Dat is namelijk al meer dan 500 jaar geleden! Bernard Bos heeft deze tekening in zwart-wit gemaakt, jij mag Thomas weer mooie kleuren geven.



Nergens heb ik meer rust  
gevonden dan in bossen en  
boeken.

Thomas a Kempis



## ***Dat wij volstromen***

*Dat wij volstromen met levensadem  
en schreeuwen eindelijk geboren.*

*Dat wij volstromen met levensadem  
en lachen eindelijk geboren.*

*Dat wij volstromen met levensadem  
en weten eindelijk geboren.*

*Liedboek nr. 694*

*Tekst Huub Oosterhuis – melodie Bernard Huijbers*

