

Zondag 13 oktober 2024 kanselruil



Rembrandt: *De honderdgulden prent*

voorgangers: pastor Anneke Grunder
en ds. Iemke Epema

organist/pianist: Jeroen van der Scheer
pianist: Nel vd Maden

lector: Antoinette Jacobse

VOORBEREIDING

Inleidende muziek

Woord van welkom

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken

Zingen: Lied 276 vs 1 en 2 (allen gaan staan)

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God, een nieuw vertrouwen zoeken wij hier
naar hoop en dageraad speuren wij samen

a: WEES AANWEZIG HIER IN ONS MIDDEN
AMEN

Zingen Lied 276 vs 3 (daarna gaan allen zitten)

Kyriegebed, zingen *Bidden wij tot de levende God*

Glorialied: Lied 304

SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

Zingen *Handen heb je om te geven* vs 1 en 5
tekst Henk Jongerius, melodie Ton van Erp

Eerste lezing: Wijsheid 7 vs 7 t/m 11

Zingen: Ps 119 vs 28 en 13

Evangelielezing: Marcus 10 vs 17 t/m 31

Zingen: Lied 843

Overdenking

Muzikale meditatie: *Sheep may safely graze* –
J.S. Bach

Zingen: Lied 816

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed, Voorbeden,

Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Aandacht voor het Moldaviëproject

Inzameling der gaven

Slotlied (allen gaan staan) Lied 655

Gezongen zegen *De Levende zegene en behoede U*

Uitleidende muziek