

**Adventskerk-Oosterkerk**  
**26 mei 2024, 10 uur**  
**samen in de Oosterkerk**



**Zondag 'Trinitatis'**  
**Bevestiging ouderling**  
**De kracht van samen**

**Inleidend orgelspel**

**Woord van welkom – moment van stilte**

**De kaarsen worden aangestoken**

**Morgenlied** (allen staan) Lied 304: 1, 2, 3 Zing van de Vader

**Openingswoorden**

- v: Onze hulp is de Naam van de Heer  
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
v: Vader van alle mensen,  
Zoon die naast ons staat,  
Geest die ons bezielt  
a: MAAK ONS RUIJ EN OPEN,  
v: om vergeving te schenken en vergeving te ontvangen  
voor alles waar we spijt van hebben.  
a: OM TE LEVEN IN VREDE.  
AMEN.

**Zingen** (staand) Lied 705: 1 en 4 Ere zij aan God

*Hierna gaan allen zitten*

**Groet**

- v: De Levende zal bij u zijn!  
g: DE GEEST IN ONS MIDDEN!

**Gebed van de zondag**

**Met de kinderen**

**Kinderlied** Kijk eens om je heen (Tussentijds 197/Alles wordt nieuw 2-28)

**Eerste schriftlezing** Exodus 3: 1-6

**Zingen** Lied 324: 1, 2, 3 Wat vrolijk over U geschreven staat

**Tweede schriftlezing** Handelingen 4: 32-37

**Zingen** Lied 418: 1, 2 God schenk ons de kracht

**Overdenking**

**Orgel(voor)spel**

**Zingen** Lied 418: 3, 4 Vrede, vrede

**Bevestiging** van Bertrand Hoek tot ouderling

- **Gebed**
- **Geloften en zegen**
- **Welkom door de gemeente** (allen staan)
  - v: Gemeente van de Adventskerk-Oosterkerk,  
er zijn net nieuwe ambtsdragers bevestigd.  
Belooft u hen te aanvaarden,  
hen te omringen met uw meelevens,  
te dragen in uw gebeden  
en met hen mee te werken in de dienst van onze Heer?
  - g: JA, DAT BELOVEN WIJ.
- **Bloem**
- **Zingen** (allen staan) Lied 905: 1, 4 Wie zich door God...

**Aandachtsboek**

**Gebeden** Dankgebed en voorbeden, telkens beantwoord met Lied 368g  
Adem van God  
Stil gebed  
'Onze Vader' uit Moldavië, in het Roemeens.

**(Diaconale) Mededelingen**

**Inzameling van de gaven** 1. Het werk van de diaconie 2. Voor een levendige protestantse gemeente 3. Jeugd- en jongerenwerk

**Slotlied** (allen staan) Lied 687: 1 en 3 Wij leven van de wind

**Zending en zegen** met gezongen Amen

-----

Voorganger: Nelleke Eygenraam / Ouderling: Sandra Prins /  
Diaken: Karst Mulder / Lector: Jenny Sibma /  
Organist: Jeroen van der Scheer /Koster: Wiep Jagersma /  
Kinderkring: Natasja Brand / Beeld & geluid: Geeske en Freek  
en vele anderen voor en na de dienst