



Zondag 2 april Palmzondag



voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Jeroen van der Scheer
piano: Joke van der Zee
dwarsfluit: Antonet Dijkstra
lector: Pieter Tjeerd Westra

VOORBEREIDING

Oefenen Lied 553

Inleidende Muziek *Rondo*, - Stefan Trenner

Woord van welkom

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken

Zingen Psalm 24 vs 1, 2 en 4 (allen gaan staan)

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: Laat ons ruim baan maken voor U, o God

a: LAAT ONS U BEGROETEN

MET EEN VROLIJK HART

AMEN

Zingen Psalm 24 vs 5 (daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Gebed

Schikking

Met de kinderen

Projectlied

Evangelielezing: Lucas 19 vs 29 t/m 40

Zingen: Lied 553

Overdenking

Muzikale meditatie: *I don't know how to love Him*
(Jesus Christ Superstar)

Zingen: Lied 552

De kinderen komen binnen in optocht onder
Hosannah Hey

Zingen Lied 555 zolang als de optocht duurt

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed
Voorbeden,
Stil gebed
Onze Vader
Mededelingen

Slotlied (allen gaan staan) Lied 556 vs 1,5 en 6

Zegen v:.....
A: AMEN

Uitleidende muziek: *Hosannah Hey*