



Zondag 14 april 2024 Misericordia Domini
De barmhartigheid van de Heer



voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Jan Willem Altelaar
piano: Nel vd Maden
basgitaar: Martijn van Nieuwenhuizen
lector: Emmie Brederveld

VOORBEREIDING

Inleidende Muziek

Woord van welkom

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken

Zingen (allen gaan staan) Lied 655 vs 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God U die ons roept om te leven

Neem alles weg dat ons verhindert
om te antwoorden op Uw roep

a: DOE ONS OPNIEUW GEBOREN WORDEN

AMEN

Zingen Lied 655 vs 3 en 4 (daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Gebed

Met de kinderen

Zingen Lied 568a 3x

Eerste lezing *Naar Psalm 1* -Annie Hasker

Gelukkig is iemand die niet
ondergaat in de waan van de dag
maar zich richt op Gods Koninkrijk.

Ze staat als een wilg
geworteld in Gods liefde
Ze volgt het ritme van de seizoenen,
wordt geknot loopt weer uit.

Mensen zonder hoop zien haar staan
Vergroeiingen tekenen haar silhouet,
maar ook nieuw blad, elke lente.

Beterweters komen bij haar tot inkeer:
Wie nooit gesnoeid wordt
zal doodbloeden

Wie durft te wortelen in Gods liefde
zal zijn als de wilg:
rauw en eerlijk leven,
reikend naar het licht.

Zingen Lied 158b

Evangelielezing: Johannes 21 vs 15 t/m 24

Zingen: Lied 625

Overdenking

Muzikale meditatie: *Largo* uit het
clavecimbelconcert BWV 1056, J.S. Bach

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Moment van afscheid en zegen

Zingen Lied 426 2x

Dankgebed, Voorbeden,
Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied (allen gaan staan) Lied 977 vs 1,2,3 en 5

Zegen v:.....
A: AMEN

Uitleidende muziek:

