

Zondag 11 februari
Schrift en Tafel



voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Rudie Altelaar
cello: Friso de Groot
pianist: Nel vd Maden
lector: Jenny Mooij



VOORBEREIDING

Inleidende muziek:

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (staande): Psalm 121 vs 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God verlos ons van alle angst en wankelmoedigheid

a: GEEF ONS MOED

v: Help ons onze weg te gaan

en geef ons oog voor wie naast ons gaan

a: BEHOED EN BEWAAR ONS IN UW NAAM

AMEN

Zingen: Psalm 121 vs 3 en 4 (daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen -zingen: Lied 288

Evangelielezing: Mc 2 vs 1 t/m 12

Zingen: Lied 568b 1x allen, 1x vrouwen,
1x mannen, 1 x allen

Overdenking

Zingen: Lied 972 vs 1,5,8 en 10

TAFEL

Aandachtsboek

Dankgebed

Voorbeden, afgewisseld met Lied 367k

Stil gebed

Nodiging

v: De harten omhoog naar God

a: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

v:.....

v: Dank de Heer, onze God

a: WIJ WILLEN GOD DANKEN

v:.....

Onze Vader

Vredesgroet zingen Lied 421

Delen van brood en wijn onder muziek; *Sonate voor cello en piano nr 5 in e klein (Largo-allegro-largo) – A Vivaldi*

U kunt naar voren komen om brood (ouwel) en wijn te ontvangen.

De ouwel wordt in de beker gedoopt. De eerste beker is gevuld met wijn, de tweede met druivensap.

Er is ook glutenvrije ouwel, rechts vooraan, kant Bagijnesingel.

De kinderen van de oppasdienst kunnen vóór de zegen worden gehaald.

Dankgebed

Slotlied: Lied 426

Zegen v:.....

a: AMEN

Uitleidende muziek