



Zondag 14 januari

voorganger: ds. Iemke Epema
organist/pianist: Willem Mak
muzikale meditatie: Willem Mak
lector: Pieter Tjeerd Westra



VOORBEREIDING

Orgelspel onder stilte:

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (allen gaan staan): Lied 283 vs 1,2 en 3

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: God help ons om ons te richten
naar de zon van uw goedheid

a: DOE ONS STAAN IN UW LICHT

a: AMEN

Zingen Lied 283 vs 4 en 5
(daarna gaan allen zitten)

SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

Lezing: Romeinen 4 vs 18 t/m 21

Zingen: Lied 330, 1x solo en 1x allen

Lezing: Johannes 2 vs 1 t/m 11

Zingen: Lied 791 vs 1,5 en 6

Overdenking

Muzikale meditatie:

Zingen: Lied 527

vs 1 en 3 solo, vs 2, 4 en 5 allen

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed, Voorbeden,
Stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven

Slotlied: Lied (staande) 528 vs 1,3 en 4

Zegen v:.....

a: AMEN

Uitleidend orgelspel: