



Missie

(waar staan we voor?)

De Oosterkerk gemeente en de Adventskerkgemeente willen zich ontwikkelen naar bloeiende geloofsgemeenschap waarin leden van beide gemeenten zich thuis voelen. Samen willen we een veelkleurige gemeente vormen waar we elkaar kennen en accepteren. Wij willen een gemeenschap zijn waar we onderdak bieden om elkaar te ontmoeten en waar we de dialoog aan gaan. We bieden ons zelf en anderen de ruimte en steunen elkaar bij de zoektocht naar zingeving en houvast. Daarbij voelen wij ons aangesproken door het Woord van God. Gods boodschap verbindt ons en is de bron die ons inspireert.

Wij zijn in dit alles geraakt door Gods liefde. Wij geloven dat wij geroepen zijn om onze verbondenheid in Jezus Christus met anderen te delen. In woorden en met daden. Zo zoeken wij naar mogelijkheden om met elkaar en anderen samen te leven. Samenleven, op een rechtvaardige en menswaardige manier, in Zwolle en in de wereld. Wij delen het verlangen om een licht te zijn voor anderen en we staan open om het licht dat anderen uitstralen te ontvangen en te weerspiegelen. Wij weten ons gesteund door gebed.

De Bijbel vormt ons fundament bij het invullen van het veelkleurig samen gemeente zijn:

- **Geïnspireerd en geraakt door God' s Verhaal**

Als gemeente van Christus laten we ons inspireren door de geschiedenis van God met de mensen, zoals begonnen met Israël Zijn volk, die ons wordt aangereikt in de Bijbel. We geloven dat dit een verhaal is met eeuwigheidswaarde. Om die reden willen we de Bijbelse verhalen horen, toepassen in ons eigen leven en deze doorgeven aan volgende generaties.

We geloven dat in Jezus Christus te zien is hoe wij als mensen met elkaar om mogen gaan; liefdevol, oordeelloos, met compassie, en de vinger op de zere plek leggend als gebeurtenissen of ontwikkelingen niet bijdragen aan het welzijn van alles wat leeft op deze wereld.

We geloven dat we bedoeld zijn om Licht te geven en dat wij de opdracht hebben om het Licht door te geven aan anderen, ieder op onze eigen manier en met inzet van zijn of haar eigen talenten. We geloven dat de Geest van God ons aanmoedigt, het vuur in ons aanwakkert en ons in beweging brengt.

- **Groeien als veelkleurige geloofsgemeenschap**

We willen een veelkleurige geloofsgemeenschap vormen; samen met elkaar optrekken en het geloof in God delen en vieren. Als geloofsgemeenschap zijn wij op ontdekkingsreis. Geïnspireerd door het geloof maken we met elkaar keuzes voor de toekomst. Met elkaar bepalen we in welke richting we ons gaan bewegen. Wij vormen een "Huis van Leven"

waarin we met elkaar meeleven, ons inleven in elkaar, waar we mogen opleven en ons kunnen uitleven.

- **Kerk zijn, dichtbij en veraf**

We willen vanuit ons geloof in Jezus Christus omzien naar elkaar en voelen ons betrokken bij mensen veraf en dichtbij. We willen delen vanuit de overvloed die we hebben. We zijn als gemeenschap waar nodig kritisch aanwezig als het gaat om actuele vraagstukken. De Bijbel is daarbij de bron die ons inspireert en aanwakkert om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

Visie

(wat willen we bereiken als geloofsgemeenschap?)

Als geloofsgemeenschap vormen wij als Oosterkerk- en Adventskerkgemeente vanaf 2021 één kerkelijke wijkgemeente in Zwolle, behorend bij de Protestantse kerk Nederland (PKN). Samen willen wij een veelkleurige en open geloofsgemeenschap vormen van mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en daarmee elkaar aanvullen en verrijken. De Bijbel is onze inspiratiebron en ons houvast. Wat ons raakt en bindt zijn de verhalen uit de Bijbel. Wij geloven dat in Jezus Christus te zien is dat de dood niet het laatste woord heeft. We laten ons inspireren door Gods Geest en zijn actief betrokken op de samenleving en de wereld.

Wij zoeken als gemeente naar wat ons verbindt. Dit betekent dat wij werk maken van onze onderlinge betrokkenheid, als gemeenteleden van verschillende generaties, van verschillende geaardheid, met verschillende geloofsbelevingen. Wij zijn een inclusieve geloofsgemeenschap, waarin iedereen zich gezien en gekend mag weten. Wij willen ons licht ook laten stralen in onze omgeving buiten de kerk. Ook daar willen wij vonken overbrengen en vonken opvangen van wat anderen bezielt vanuit onze wederkerige betrokkenheid.

Als kerk willen we een eigentijdse plek bieden voor geloven en bezinning. Daarbij zoeken we actief naar vernieuwing en kiezen we naast de traditionele Bijbelvertalingen voor vormen en vertalingen van Gods verhaal die ook toekomstige generaties aanspreken. Wij verlangen ernaar de oude verhalen door middel van een heldere uitleg te mogen verstaan, zodat ze een toetssteen voor ons dagelijks leven kunnen zijn. Door het lezen van deze verhalen willen wij God en Zijn bedoelingen beter leren begrijpen. We geloven dat er levenslessen in deze verhalen staan die mensen door generaties heen en in de toekomst bemoedigen, vertrouwen kunnen geven en hoop bieden. Daarbij zoeken we naar manieren om ook niet kerkelijke mensen te laten delen in deze verhalen. Wij willen er voor elkaar zijn en willen aan iedereen een plek bieden voor bezinning en overdenking. We gedenken feestelijke en verdrietige momenten met elkaar en zijn elkaar tot steun.

We willen maatschappelijk betrokken zijn omdat geloof niet zonder daden kan. Als mens hebben we een taak in de wereld om bij te dragen aan het welzijn van alle mensen. Als rentmeesters van Gods goede schepping zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de aarde. We willen recht doen aan alles wat op aarde leeft en zijn daarom betrokken op actuele thema's.

Zo veelkleurig als we zijn, zo veelvormig willen we vieren en zingen. We zoeken samen naar meer eigentijdse manieren van vieren die ook jongeren aanspreken, naast de traditionele vieringen. Er is ruimte voor verschillende soorten muziek en muziekinstrumenten en voor het zingen in meerdere talen.

Als gemeenschap willen we jaarlijks meerdere activiteiten organiseren gericht op hoofd, hart en handen. Leerhuizen, bijbelstudies en geloofsgesprekken voeden, versterken en vernieuwen ons geloof.

We willen de komende jaren specifiek inzetten op (nieuwe) activiteiten voor de jeugd. Hierbij zal er expliciet aandacht zijn voor eigentijdse vieringen in een taal die de jongere generaties aanspreekt zodat ook zij geraakt worden door Gods verhaal en zich blijvend gezien en verbonden voelen met onze gemeente.

Ons visitekaartje:

- een geloofsgemeenschap met God en de Bijbel als bron van ons geloof;
- een geloofsgemeenschap met aandacht voor elkaar en voor de wereld;
- een geloofsgemeenschap waarin het leven wordt gevierd, beleefd en gedeeld;
- een geloofsgemeenschap waar muziek in zit; we houden vieringen met variatie in muziek, variatie van liederenrepertoire, met verschillende instrumenten en zangers;
- een eigentijdse, uitnodigende, sprankelende geloofsgemeenschap vol creativiteit, enthousiasme en verlangen naar geestelijke inspiratie;
- een gastvrije geloofsgemeenschap volop in beweging en vol van activiteiten.